

Borgånejdens släkt- och bygdeforskare rf

BSBF



Fotografierna Copyright © by Lars J W Holm 2005, 2006

- 2006 -

Innehåll

Ordförandens spalt Ulli Gabrielsson	4
In memoriam Ulli Gabrielsson	4
Släktforskarkonferensen i Pargas Nina och Christoffer Sundberg	5
Mickelsböle gård och dess ägare Helena Kesävaara	7
En studieresa till Vadstena Marita Högström	11
Grönfeltarna från Stenkulla Unto Junkkila	17
I Bästö-Villes kölvatten Göran Blomqvist	21
Sjömän på djupa vatten Bertel Rosenström	24
Aurora Karamzin, förfäder i Borgå... Lars J W Holm	26
Antavla för Nina Sundberg Nina och Christoffer Sundberg	29
Antavla för Christoffer Sundberg Nina och Christoffer Sundberg	37
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan	45
Inventarieförteckning	49

Ordförandens spalt

Så lider ett år igen mot sitt slut -- ett år vi knappast glömmer i hast. År 2006 gick till hävderna för sin långa, torra och varma sommar och hösten för sin långa och rikliga regnperiod.

Borgånejdens släkt- och bygdeforskare har fortsatt sin verksamhet som förut med regelbundna månadsmöten och intressanta föredrag av utomstående och egna medlemmar. Ibland har vi träffats bara för att umgås och utbyta "forskarrön". Vi har lärt oss forska med dator, bekantat oss med adeln i Finland och hört om hur andelskassorna i byarna kom till. Vårutfärden till Svenska Litteratursällskapet i Helsingfors var i högsta grad intressant. I september styrde ett antal medlemmar kosan mot släktforskarkonferensen i Pargas.

Under året har vi ökat vårt innehav av mikrokort, så nu finns det kort över alla kommuner i östra Nyland. Intresset för släktforskning bara ökar. Kurserna i släktforskning drar fulla hus och medlemsantalet i vår förening stiger sakta men säkert.

Jag vill här tacka alla som bidragit med alster till denna skrift och alla ni medlemmar som med er närvaro gör vår förening till det den är i dag.

Ulli Gabrielsson
ordförande

IN MEMORIAM

Rolf Stjernvall (f. 25.7.1934),
vår mångåriga medlem,
insomnade stilla
i sitt hem 20.10.2006.

Vi hedrar hans minne.



Foto Copyright © by Bengt Gabrielsson 2006

Trettonde finlandssvenska Släktkonferensen i Pargas 16-17.9.2006

Så hade det nu gått två år sedan vi hade den XII finlandssvenska släktkonferensen i Borgå. Nu stod Pargas i tur att i samråd med Genealogiska samfundet ordna dagarna. Konferensen hölls på Malmskola 16 – 17 september 2006.

Det var med stor förväntan vi reste iväg till Pargas. Träffar vi våra gamla bekanta släktforskare och nyfunna släktingar från Borgå dagarna och hittar vi nya släktingar här. Hur har de ordnat dagarna? Vad kunde vi ha gjort bättre för två år sedan?

Programmet var späckat med intressanta föredrag och utställningar. Innan föreläsningarna började bjöd Pargas stad på välkomstkaffe, varefter programmet körde igång med välkomstord.

Johan Ståhl från Genealogiska samfundet öppnade konferensen, varefter Pargas Släktforskares ordförande Kurt Sederholm hälsade alla välkomna och stadsdirektör Folke Öhman framförde Pargas stads hälsning. DI Björn Rönnlöf berättade om *Pargas och pargasborna*, därefter fortsatte FM Pertti Hakala från Riksarkivet att berätta om *Militära källor och båtsmän*. Efter det var förmiddagens program avklarat och lunchen kunde avnjutas i matsalen på skolan.

Eftermiddagens program bestod av FD Christer Kuvajas föreläsning *Språk-gräns och tvåspråkighet i Egentliga Finland i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet* och FM Kasper Westerlunds föredrag *Skepps-dagboken – ett bortglömt källmaterial av stort personhistoriskt värde*.

Efter den första dagens program kunde de som önskade vara med om en guidad rundvandring i Pargas kyrka, Fredrikastugan och Gamla Malmen.

Presentation

Till lördagskvällens supé på Restaurang Kalkstrand hade ungefär 40-50 personer anmält sig. Johan Ståhl höll ett kort anförande, varefter var och en från Karleby i norr till Pyttis i söder fick presentera sig och berätta varifrån var och ens släkt kommer. Det här gav deltagarna en bra information om släktforskarnas hemorter och många frågor och efterlysningar och kopplingar till släkter försöktes uppdagas under kvällens lopp. Den smakliga supémenyn bestod av "skärgårdsbord". Efter supén var det ännu de som bar ut sina datorer i hotellkorridoren och försökte hitta gemensamma släktband.



En del av Borgådeltagarna i Pargaskonferensen. Fr.v. Bengt Gabrielsson, Ulli Gabrielsson, Nina Sundberg, Christoffer Sundberg, Annika Fredriksson, Yngve Fredriksson och Helena Kesävaara.
Foto Copyright © by Lars J W Holm 2006

Söndagens program inleddes med ett guidat besök på Hembygds museét. Programmet fortsatte med FD, docent Lena Marander-Eklund som föreläste om *Att berätta en (släkt)historia. På vilket sätt kan hembygd- och traditionsarkiv berika släktforskningen* varefter PD Jutta Ahlbeck-Rehn gripande berättade om *Ett sjukhusarkiv och berättelserna som samhället ville glömma. Kvinnosjukhuset på Sjalö*. Efter lunchen var VH Johan Ståhl i tur att berätta om *Släktforskaren och paragrafdjungeln – aktuella juridiska frågor*. Här kunde man bara konstatera att det mesta är oklart vad släktforskaren juridiskt får registrera och publicera. Efter Johans anförande följde en kort diskussion varefter den XIII Finlandssvenska slätkonferensen avslutades.

Ett dussin från Borgå

Under båda dagarna var utställningarna öppna och många av de finlandssvenska släktforskarföreningarna sålde sina publikationer och utgivna släkt- och bygdeböcker. Genealogiska Samfundet hade som vanligt ett gediget försäljningsbord med massor av finlandssvenska bygdeböcker, släktforskarpublikationer m.m.

Från Borgåföreningen deltog ett dussin personer under de två dagarna.

Så var då en alltigenom lyckad släktforskarkonferens tillända. År 2007 blir det antagligen ett gemensamt sammanträffande med de finska släktforskarföreningarna i Helsingfors. Då firar Genealogiska Samfundet sitt 90-års jubileum, och om två år hoppas vi igen att någon förening åtar sig att i samråd med samfundet ordna den XIV Finlandssvenska släktforskar-konferensen.

Mickelsböle gård och dess ägare

Mickelsböle by i västra Borgå socken har tio stamlägenheter Piltars, Ellmattas, Bellas, Snickars, Knutars, Hornhattas, Knutsbacka, Yrjäs, Stens och Kilas. Samma antal hemman fanns redan år 1544 då Mickelsböle var en skattebondby på fyra skatter och tio rökar.

År 1564 fick amiral Hans Larsson Björnram till Isnäs frälsefrihet på fyra gårdar i Mickelsböle. Han samlade på gods och gårdar och enbart i Borgå socken ägde han 22 hemman.

Gårdarna i Mickelsböle indrogs senare till kronan, men återlämnades åt hans arvingar. De innehades först av hans dotter Margareta Hansdotter Björnram (--1600) och sedan av hennes söner. Hon var gift med lagman Mårten Nilsson Boije (--1596) och de hade sönerna Hans, Erik och Nils. Hans Mårtensson Boije (1581--1617) var ståthållare på Nöteborg.

Efter hans död övergick egendomen i Mickelsböle i hans yngre brors, överstelöjtnant Erik Mårtensson Boijes (1588--1647) ägo. Denne uppförde ett säteri på två av gårdarna med de två övriga som rå- och rörshemman under säteriet och fick säterifrihet 1636. Den yngsta brodern kapten Nils Mårtensson Boije (1590--1656) ärvde Mickelsböle säteri efter sin brors död.

Därefter övergick säteriet i riksrådet, amiralen Lorenz Creutz (1615--1676) ägo. Han ägde ett stort antal gårdar i Finland, bl.a. Stor-Sarvlax i Pernå och Abborrfors i Pyttis. I Borgå socken ägde han förutom Mickelsböle säteri även Kullo och Karleby. Vid sin död hade han tio barn i livet, vilka alla ärvde en eller flera gårdar. Mickelsböle och Kullo ärvdes av hans dotter Helena (1657--1730). Säteribygnaden på gården inrymde vid den tiden en storstuga, två kamrar och förstuga. I samband med stora reduktionen indrogs säteriet till kronan, men blev senare ett säterirusthåll vid namn Snickars med Bellas som augmentshemman.

Första lokala ägaren

Efter Helena Creutz död innehades gården av guldsmed Matias Giese (1697 - 1755) från Borgå, som således var den första lokala ägaren. Därefter ägdes Snickars några år av Gieses måg, glasmästare Gustav Gottlieb Jencke (1720 - 1772), även han från Borgå. Den följande ägaren var Jenckes granne, gymnasielektor Petter Bonsdorff (1719 - 1803), som senare blev kyrkoherde i Hauho.

Ingen av de här ägarna bodde på gården, utan den var ett placeringsobjekt och en inkomstkälla. Jorden brukades av en landbonde och dennes familj samt tjänstefolk. Bellas och Snickars hade var sin landbonde.

Under Bonsdorffs tid fick Snickars en ny bostadsbyggnad och två landbönder i stället för en. Då hade gården också en tid en trädgårdsmästare.

Rådman och handelsman Petter Arelius (1742--1829) från Borgå, som köpte Snickars och Bellas av Bonsdorffs arvingar 1804, var den första ägaren som bodde på gården. Han flyttade till Mickelsböle 1814 och bodde på Snickars till sin död. Jorden brukades dock fortsättningsvis av landbönder. De efterträddes ofta av sina söner eller mågar, och samma släkt kunde vara landbönder på gården i upp till 60 år.

Petter Arelius var gift med Christina Pihlström (1749--1832). Makarna var barnlösa och de testamenterade gården åt Arelius brorsdotters dotterson kaplan Erik Niklander (1795--1848), mot att han betalade ett årligt understöd åt några av hustruns släktingar. När testamentet undertecknades 1823 fanns på gården 2 hästar, 16 mjölkande kor och 10 ungnöt.

Sålde vidare

Niklander var kaplan i Mäntsälä och senare i Askola. Han valdes till kyrkoherde i Uukuniemi, men dog innan han hann tillträda tjänsten. Varken han eller hans familj bodde någonsin i Mickelsböle. År 1865 köpte hans son Johan Gustav Niklander (1839-) halva gården av sin syster Amanda Niklander (1831 -), andra hälften hade han ärvt efter sina avlidna föräldrar och sin avlidna bror. I köpet ingick 4 hästar, 15 nötkreatur, 3 kalvar, 6 får och 1 svin.

Ett och ett halvt år senare sålde han hela gården vidare åt fröknarna Malmborg, Eva (1827 -) och Karolina (1830 -), från Hindhår. Fröknarna flyttade till Snickars 1868. De hade transporterat sina arvsandelar av Hindhår gård på sin bror magister August Malmborg (1823--1890).



Elever från Högvalla på
exkursion till Mickelsböle
gård på 1020-talet

Fotograf okänd

Denne försökte köpa upp hela gården, som vid den tiden hade ett stort antal delägare. Detta lyckades dock inte, och han såg sig tvungen att gå i konkurs. År 1871 flyttade han till Snickars och tog själv hand om skötseln av gården. Landbönderna flyttade bort och i stället kom spannmålstorpare. Under Malmborgs tid fick gården ett nytt karaktärshus av femrumstyp.

Efter August Malmborgs död sålde fröknarna gården åt kofferdikaptén Gustav Adolf Antman (1843 -1914) och flyttade till Helsingfors.

Antman från Bjurböle

Gustav Adolf Antman var född i Bjurböle och hade arrenderat Hommanäs gård några år innan han köpte Snickars berustade säteri och därtill hörande skatteköpta Bellas augmentshemman. År 1893 köpte han också Piltars. Dessa tre lägenheter, Snickars, Bellas och Piltars bildade därefter Mickelsböle gård. Samma år förrättades storskifte i Mickelsböle by och Bellas miste sitt economicenter och införlivades helt med Snickars.

Gården fick nu en inspektor och en fogde och en tid hade man också en träd-gårdsmästare. Karaktärshuset förstörades och åtminstone på 1890-talet bodde familjen i Mickelsböle. Vid Antmans död omfattade Mickelsböle gård 433 hektar. Han ägde också Westerkulla gård i Helsinge. Han var gift med Hilda Ulrika Backman (1842-) och de hade en son som också hette Gustav Adolf (1882 - 1921).

Ny ladugård

Gustav Adolf Antman d.y. ärvde två tredjedelar av Mickelsböle gård och köpte till-sammans med sin hustru, Elvi Tallqvist (1891 -), den resterande tredjedelen av sin mor. Under Antmännens tid byggdes en stor ny ladugård och flera andra ekonomibyggnader, bl.a. ett nytt svinstall och en manege. Man byggde också en inspektorsbostad och en bostadsbyggnad för arbetsfolket. År 1919 såldes Löfgård, Stenkulla, Slätbacka och Brottans nylägenheter, vilka bestod av delar av Snickars, Bellas och Piltars. Av dessa var Stenkulla och Slätbacka gamla backstuguområden.

Gustav Adolf Antman d.y. var intresserad av att utveckla jordbruket och satsade på kreatursskötsel. År 1923 fanns på gården 65 kor och 15 hästar och den fasta arbets-styrkan var 12 män och 3 kvinnor. Tyvärr dog han ung och efterlämnade vid sin död fyra små barn. Genom sina förmyndare köpte barnen 1927 Skogäng nylägenhet i Boe och sålde de resterande delarna av Piltars samt delar av Bellas i början av 1930-talet.

För att undgå tvångsinlösning efter kriget såldes Skogäng och delar av Snickars frivilligt åt karelare. År 1951 sålde sedan Gustav Adolf Antmans barn, Erik, Karin, Elsa och Per, 140 hektar av Snickars åt sjökaptén Carl Andersson (1886 -). Ett åkerskifte och två skogsskiften av Snickars samt de resterande delarna av Bellas behöll de själva.



En del av ekonomibyggnaderna på 1920-talet

Fotograf okänd

Därmed hade Mickelsböle gård splittrats. Ett drygt år senare sålde Carl Andersson Snickars vidare åt mina svärföräldrar Yrjö och Alina Kesävaara, vilka sålde gården till min man och mig 1975.

Källor:

- Allardt, Anders: Borgå sockens historia I och II; Helsingfors 1928
- Carpelan, Tor: Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna, A--G; Helsingfors 1954
- Colliander, O. I.: Suomen kirkon paimenmuisto I och II; Helsinki 1910 ja 1918
- Lappalainen, Mirkka: Suku-valta -- suurvalta, Creutzit 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa; Juva 2005
- Nikander-Jutikkala: Säterier och storgårdar i Finland; Helsingfors 1939
- Selén, Göran: Borgå socken genom tiderna; Borgå 1996
- Lagfartshandlingar

En studieresa till VADSTENA med Helsingfors släktforskare

Också denna höst hade jag förmånen att resa med på Helsingfors släktforskares traditionella studieresa i början av september. Denna gång styrdes kosan mot Sverige. Många av resenärerna såg speciellt fram emot att besöka Östgöta Genealogiska förenings forskarstuga i Linköping, medan andra räknade med att heldagsutfärden till Vadstena skulle bli resans höjdpunkt.

Ansvar för arrangemangen hade föreningens styrelsemedlemmar Susan Strömberg och Maj-Britt Järvinen. Damerna hade övertagit ansvaret eftersom researrangören Rolf Lilja (som jag lärde känna på Stralsundresan i fjol) plötsligt och oväntat hade avlidit. De stod för lyckade arrangemang och skapade tillsammans en god stämning i den 39 personer stora gruppen.

Ett detaljerat program som hade delats ut på förhand informerade om att vi skulle besöka det kungliga Tullgarns slott samt i Linköping få bekanta oss med släktforskarverksamheten där. I Vadstena skulle vi besöka både klostermuseet och klosterkyrkan, dessutom Vadstena slott.

Vi rörde oss alltså i den svenska stormaktstiden tillsammans med ypperliga guider. Vår grupp var säkerligen lätt och inspirerande för dem; mycket kunskap om vår gemensamma historia kunde noteras i de livliga diskussioner som uppstod på de olika platserna.

Tullgarns slott

Vårt första mål, Tullgarn nära Trosa i Sörmland är ett av 10 kungliga slott. Det nuvarande slottet uppfördes under 1720-talet men slottet har anor från 1500-talet. Det överläts av svenska staten till Gustav III:s yngste bror, hertig Fredrik Adolf av Östergötland. Han började en radikal ombyggnad av slottet, som förblev ett kungligt lustslott ända fram till 1950-talet.

Kung Gustav V övertog Tullgarn år 1881 och gjorde tillsammans med sin gemål drottning Victoria nya förändringar. Ett karakteristiskt exempel från denna epok är Stora Frukostrummet, som inretts i närmast sydtysk renässansstil.

Än i dag jagar kung Carl XVI Gustav vildsvin i dessa trakter och enligt vår guide intar konungen vid dessa jakter sina morgonmål just här.

Tullgarn moderniserades i slutet av 1800-talet till ett fungerande sommarhem för kungaparet; slottet omgavs av en engelsk park med slingrande vägar och vackra dammar. Så ser det alltjämt ut. Än idag finns t.ex. köket kvar. Vi fick se både iskar och mathiss. På väg till den magnifika Matsalen med bl.a. parkettgolv från 1700-talet passerade vi

Silverköket. Redan som kronprins inredde Gustav V Herrummet, som dominerades av ett stort biljardbord. Vi noterade en väggfast "åskådarbänk" i detta rum.

Damernas rum i sin tur var inrett i rokokostil. Guiden förde oss vidare genom Lilla förmaket till Röda förmaket, som hade en ytterst påkostad inredning, bl.a. beundrade vi en ovanligt vacker kakelugn i detta rum. En märklig s.k. confidence-soffa väckte spekulationer om hovlivet på denna tid. I detta förmak finns en byst av slottets förste kungliga ägare, hertig Fredrik Adolf.

När vi vandrade genom Stora sängkammaren nämnde guiden en dam Sofia Hagman, som inte officiellt bodde på slottet, men vistades långa tider där. Fastän hon inte var den enda eller den sista av hertig Fredriks älskarinnor, är hon den enda av dem vars namn gått till eftervärlden. I Fredrik Adolfs sängkammare förundrade vi oss över den korta bädden.

Utanför hertigens sängkammare fanns en betjäntbädd inlåsbar bakom en dörr. Ingen plats för någon med cellskräck!

Östgöta Genealogiska förening

Östgöta Genealogiska förening har en av två besöksadresser i Gamla Linköping på Hovslagaregatan 3. I forskarstugan togs vi vänligt emot av styrelseordförande Bo Persson, viceordförande Siv Flyckt, internetansvarige Håkan Asplund m.fl. styrelsemedlemmar. Speciellt var det att påminnas om kontakten 1985 mellan HSF och ÖGF.

Den här gången var tiden knapp för all den information, som ordförande ville ge oss om DIS; föreningen för datorhjälp i släktforskningen, om litteratur som fanns i forskarstugan, om föreningens egen historik m.m. Tacksamt tog jag emot personlig information av Siv Flyckt. Jag antecknade bl.a. att den s.k. Sveriges dödsbok, en CD, innehåller namn och dödsdatum på samtliga avlidna under åren 1947-2003 och att man via dessa datum hittar t.ex. den avlidnes hustrus personliga data. Jag var intresserad av soldatregistret i Östergötland, men vår informatör lyckades inte ta fram äldre uppgifter än 1900-talets namn; 1700-talet skulle ha intresserat mig mera. Dessutom bekantade vi oss med Östgötlands bouppteckningsregister, ca 20 band, som en energisk släktforskare Marie-Anne Olsson åstadkommit - utan dator, på skrivmaskin av gammalt hederligt märke!

Till sist avtackade ordförande Kaarlo Rainio våra vänliga värdar med vackra ord och gåvor av finsk design. Vår buss med Bengt Gustafsson vid ratten förde oss bekvämt tillbaka till hotellet. En del av oss föredrog att avsluta dagen i hotellets restaurang medan andra sökte sig ut i sensommarkvällen för att bekanta sig med Linköping by night.

Vadstena

Heldagsutfärden till Vadstena blev resans höjdpunkt. Vadstena är en liten, vacker kulturstad med lång och viktig historia. Vi besökte Vadstena klostermuseum och klosterkyrka under ledning av en fängslade, sofistikerad och suverän guide, Bengt Wikbrandt. Hans entusiasm fascinerade oss alla; vi verkligen kunde höra växelsången i den tidiga mässan - växelsången mellan 60 nunnor uppe under kyrktaket och de 25 bröderna, som tilläts beträda kyrkans golv. Man frös med de unga nunnorna, som väcktes i ottan kl. 4, för att i ett sjuk be dagens böner för att sedan arbeta, arbeta.

Birgitta Birgersdotter, som grundade Birgittinerorden efter kamp med både konung och påve, blev för oss, enligt guidens beskrivning en helt annan, mindre andlig och from person, än den heliga Birgitta, som skolans kyrkohistoria berättat om. Vilken maktkamp – vilken seger!

En modell av hela klosterområdet och alla dess byggnader med örtagård gav oss besökare en god helhetsbild av området. Inne i klostrets kapitelsal fick vi höra mera intressanta fakta. Klostret idkade ingen välgörenhet - efter 30 år var det ett av de rikaste i Europa. Klostret ägde t.ex. 1100-1200 gårdar runtom i riket, endel av dem belägna i Finland. Tyvärr kunde guiden inte uppge namnet på en enda av dem som fanns i Finland. I *Vadstena klostrets jordebok* finns namnen på alla gårdar, ifall någon av artikelns läsare är intresserad av sådana uppgifter.



En sovcell i sovsalen (dormitoriet). I varje cell fanns en säng och en liten läsbar kista för kläder. Madrassen var av halm och kudden av läder. Dörrar till cellerna fanns inte, och det var kallt om vintern eftersom man inte eldade i sovsalen.

Foto Copyright © by Marita Högström 2006

Fick aldrig se varandra

De 25 bröderna skötte ”affärerna”, kontakten med omvärlden; endast tre av de 60 nunnorna tilläts kontakter utåt. En broder och en nunna fick aldrig se varandra, naturligt kanske vid bikten, men onaturligt att all kommunikation gick via ”postgången” där nät och gardiner, luckor och dörrar förhindrade insyn åt vardera hållet. (En reflektion: Birgitta Birgersdotter själv blev bortgift vid 13 års ålder och mor till 8 barn.)

Klosterkyrkan kallas också Blåkyrkan. Den är byggd efter den heliga Birgittas anvisningar och invigdes år 1430. Interiören är inte längre medeltida, men inför ett altarskåp fick vi se och lyssna till en medeltida uppfattning om vad som möter människan när vandringen på jorden är slut:

En ond människa kommer direkt till helvetet, en god får komma direkt till himlen, medan alla andra – flertalet - måste genomgå skärselden.

På medeltiden fanns förmodligen ca 60 altaren i klosterkyrkan. Idag fungerar den som församlingskyrka för Vadstenaborna.

Vårt besök i kyrkan gav oss bl.a. pilgrimens sju nyckelord att reflektera över: *frihet, enkelhet, långsamhet, tystnad, bekymmerslöshet, delande och andlighet*. Pilgrimen har en symbol för varje ord; orden är enligt min mening värda att begrunda. I viss mening är vi ju alla pilgrimer, vandrare.

En 10 minuters promenad förde oss därefter till Restaurang Wasa. Den är en liten, trevlig restaurang på strategiskt riktigt avstånd från Vadstenas sevärdheter. Vi åt en rejäl lunch bestående av grisstek med potatis och grönsaker. Måne inte den heliga Birgittas märkliga liv och oerhörda makt var samtalsämnet vid alla bord? Alla gladdes sig också åt att dagen skulle fortsätta tillsammans med Bengt Wikbrandt. Han inväntade oss senare på Vadstena slotts borggård.

Försvarsanläggning

Varför byggdes denna starka fästning på 1500-talet av Gustav Vasa? Invånarna i staden och den omkringliggande kommunen var inte många. Orsaken var *de danske* - slottet var en försvarsanläggning. Det omgärdades av tre breda vallar och några bastanta byggnader mot sjösidan. När guiden med ord och gester och med otroliga röstresurser beskrev ett anfall såg man det framför sig, som på film!

Efter många år lät man bygga om fästningen till ett residens för Gustav Vasas son, den sinnessvage hertig Magnus. Hans bror, kung Johan III, förvandlade i sin tur den relativt enkla byggnaden till ett elegant renässansslott.

År 1716 upphörde slottet att vara kunglig bostad, vallarna revs i slutet av 1800-talet och byggnaden fick bl.a. fungera som sädesmagasin. På 1900-talet rekonstruerades försvarsvallarna; de ihåliga vallarna invigdes år 1999 och inrymmer idag bl.a. västra Östergötlands största samlingshall samt lokaler för Landsarkivet, som är landets äldsta.

På första våningen finns en permanent historisk utställning och härifrån vandrade vi en trappa ner till kanontornet med kanongången, dit sandstensstatyer från 1600-talet flyttats i skydd mot väder och vind. Vi vandrade i trappor och genom smala gångar tillsammans med guiden och fick uppleva Bröllopsalen, som under sommaren disponeras av Internationella Vadstena Akademien, som bjuder på högklassig opera där. Tredje våningen är inredd med konst och möbler från 1500- och 1600-talet. Där hänger dyrbara porträtt bl.a. av Gustav Vasa samt drottningarna Hedvig Eleonora och Ulrika Eleonora. Den bild av Gustav Vasa, som Bengt Wikbrandt i ord målade av konungen gav oss rysningar – livet inom slottets murar var inte alltid som i sagan!



Sovsalen (dormitoriet) i Vadstena klostermuseum. Öppningarna till sovsalarna saknade dörrar.

Foto Copyright © by Marita Högström 2006

Ekenäs slott med Hönsagumman

På torsdag besökte vi Ekenäs slott, som ligger ett par mil öster om Linköping. När vi körde upp mot slottet möttes vi av slottsfogden själv. Han steg in i vår buss, välkomnade oss och försäkrade sig om att vi förstod svenska. (Guiden Svante Nagy var ståndmässigt klädd i mörk jackett och ljusa benkläder, men han beklagade att han på morgonen inte hade hittat sin kråsnål med pärla!) Vi steg alltså också här direkt in i svensk stormaktstid, och fick veta att Peter Banér lät bygga slottet åren 1630-1644 och att denna släkt ägde slottet under en lång tidsperiod. År 1880 kom slakten Klingspor, så följde familjen Anders Bergengren, som i två generationer har ägt och förvaltat slottet med kringliggande skog och åkermark på 1.300 hektar.

Slottsherren Claes Banér och hans maka Ebba Sparres har sina vapensköldar inmurade över dörren till gårdstornet.

Större intresse väckte den tavla, som mötte oss när vi steg in i slottet, *Hönsagumman* från 1786. Höns-Lena hade med list räddat slottet från

plundring av ryssarna, som 1718 härjade vilt utefter Östgötakusten. Sägner lyder att Höns-Lena mötte en krigshär, som förhörde sig om Ekenäs, men Lena sade att många tusen soldater höll vakt där, varför ryssarna vände. Till hennes ära målades tavlan.

När vi vandrade genom slottet beundrade vi vackra renässansstolar, nyrokoko i grevinnans syrum, och reflekterade över stenväggar som är 450 år gamla. Vi stannade vid en 1600-tals säng som var helt modern, trots att lusfällan i sängens fotända inte behövs i vår tid.

Riddarspel

Till slottsgården kommer varje sommar en stor publik för att uppleva riddarspel och njuta av en historisk måltid, med 10 rätter efter gamla recept som dukas upp i slottets källarvalv.

Vi däremot åt en nutida svensk lunch på Klefstad gård i närheten. Birger Jonsson med hustru Märtha mötte oss med ett bestämt värdskap, som mjukades upp av parets medryckande inbördes jargong, när de presenterade gården för oss. Inomhus finns massor av allting, möbler, prydnadsföremål, handarbeten, tavlor. Det var annorlunda och charmigt; någon katt sov på de antika stolarna och andra smög omkring i trädgården.

Det var äkta svensk lantbruksmiljö trots restaurangverksamheten på gården och mängderna av föremål som fru Märtha samlat på.

Efter lunchen steg vi för sista gången in i vår buss och styrde mot Stockholm och Vikingterminalen. Den sista gemensamma kvällen ombord på Mariella bekräftade att HSF:s släktforskarresenärer inte bara hade vidgat vyerna; resan hade också stärkt gemenskaps känslan och den inspirerade säkert till deltagande i kommande resor.

Klockan 10.00 fredagen den 8 september var vi framme i Helsingfors, exakt såsom reseprogrammet hade utlovat. Som enda Borgåbo hade under-tecknad förmånen att fortsätta resan med Kaj Forsbloms fina buss och chaufför Bengt Gustafsson ända hem till Estbacka. Under resan diskuterade vi släktforskning och vad den ger både av kunskap och nöje. Vi konstaterade att resan lärt oss nytt om vår historia. Bengt visade stort intresse också för praktisk släktforskning – kanske en ny medlem i vår förening?

GRÖNFELTARNA FRÅN STENKULLA (senare Kullo gård)

Under århundradens lopp har det i Borgå socken bott och verkat personer som såväl i positiv som negativ mening låtit tala om sig. De flesta dock i positiv mening, beroende på hur man bedömer de här begreppen. Här har bott personer som gått sällsamma öden till mötes, men så har socknen också genom tiderna haft ett stort antal herrgårdar av varierande storlek, som varit de här märkespersonernas hemvist.

Märkliga personer på sin tid och sitt sätt att leva och verka var också ”Grönfeltarna” från Kullo.

Lydik Mattsson-Grönfelt

Lydik Mattsson var en halvbroder till den frejdade generalen från 30-åriga kriget, Torsten Stålhandske. Lydik var från moderns första gifte och lillebror Torsten från det andra. Halvbröderna påminde i mångt och mycket om varandra, men så fanns det också många olikheter. Lydik saknade helt Torstens begåvning och vänliga lynne. Lydik Mattsson deltog med framgång i flera av de många krig som stormakten Sverige på den tiden förde runt om i Europa.

Hans förtjänster för riket var så pass betydande, att konung Gustaf II Adolf upphöjde honom i adligt stånd den 22 juni 1613. Härefter skrev han sitt släktnamn **Grönfelt**. Den nyadlade krigaren erhöll därjämte frälsfrihet under Norrköpings besluts villkor på fem hemman i Kullo och sju i Svartbäck. Den 6 februari 1616 köpte han ett hemman på ett halvt mantal i Kulloby av en släkting. Hemmanet förenade han med sina övriga jordbesittningar, som sedan blev Kullo gård.

Lydik hade av naturen ett eldigt temperament, som han hade svårt att hålla i styr. Han blev också inblandad i otaliga rättegångar och blodiga slagsmål. Ortsborna drog en lättnadens suck när han åter efter flera års vistelse i Kullo drog ut i fält. Han var ryttmästare 1625, major 1628 och avled 1629.

Lydik var gift med Hebla Ållongren från Haiko gård. Deras äldsta son Kristian ärvde Kullo gård med underlydande hemman. Av döttrarna var Anna gift med chefen för Sjötullaen i Finland, Augustin Larsson, som 1646 adlades under namnet Swanström. Anna ägde Haiko gård och var mor till den kraftfulla och viljestarka Ebba Swanström.

Ingeborg var gift med ryttmästare Henrik Silverbögel, Ebba med överstelöjtnant Hans Myyr och Hebla med handelsborgmästaren i

Helsingfors, Frans Stockman, adlad von Stockman. De sistnämnda ägde Stor-Kroksnäs gård, där de också residerade.

Kristian Lydiksson Grönfelt

Kristian Grönfelt hade fått sin fars temperament i arv och för det fick han betala ett högt pris. Han var inte intresserad av gods, pengar och anseende, utan ställde till med vilda supkalas då pengar fanns till hands. Och för det mesta så slutade hans kalas med oförlåtliga upptåg. Men som tur var, så var han för det mesta pank. Han såg inte heller till att gården skulle ha fått en husfru utan höll till med än den ena än den andra kvinnan. En av dessa tillfälliga frillor födde honom sedan sonen Gabriel, varefter hon försvann och lämnade far och son ensamma. Kristian tog dock tillsammans med värdinnepigana hand om sonen på bästa sätt.

En gång festade Kristian med sina vänner i Kullo riktigt ordentligt, man söp och badade bastu till långt in på småtimmarna. I bastun kom man på idén att rida nakna in till Borgå stad för att ge en ordentlig väckning åt borgare och handelsmän. Alla hurrade för det geniala förslaget och så bar det iväg under vårnatten. När man kom fram till staden så red man fram längs Stora Ågatan och slog sönder husfönstren med värjorna. Härifrån fortsatte man till Mellangatan, men nu slog borgargardet alarm. Det här skrattade man åt och höll gardet till spektakel. Men när ännu kyrkklockorna började ringa, så fick man bråttom att återvända till Kullo – och den ljumma bastun. Det blev dryga böter för alla som tog del i nidingsdådet och i all synnerhet för Kristian Grönfelt som sällan hade några pengar. Han sände nu sonen Gabriel till Stor-Kroksnäs för att be syster Hebla om pengar. Hon vägrade dock att bistå med några pengar men den som inte vägrade var hennes make Frans von Stockman. Han gav åt Gabriel en påse med silvermynt. På återvägen från Stor-Kroksnäs gård bevittnade Gabriel när en ung barnamörderska halshöggs i Borgå. Gatorna blockerades av nyfikna i sådan mängd att trafiken stoppades.

Vid en annan supfest i Kullo år 1656 drog det ihop sig till strid mellan Kristian Grönfelt och Tjusterby herrn, kapten Arvid Wrangel. Arvid påstod att Kristian hade ett litet för nära förhållande till sin egen syster, Anna Swanström på Haiko gård. När Wrangel vägrade be om ursäkt för vad han sagt, så krävde Grönfelt duell med pistol, för att rena systemens ära. Då det visade sig att Wrangel saknade pistol, så red man sida vid sida till Tjusterby för att avhämta hans vapen. Duellen förrättades sedan där på ort och ställe, med den påföljd att Wrangel blev träffad i armen. Kristian i sin tur förpassades till Tavastehus slott i väntan på rättegång. Där satt han och hoppades på att Wrangel skulle tillfriskna, vilket skulle ha ändrat hans svåra situation avsevärt. En duell officerare emellan var för övrigt på det strängaste förbjudet.

Gabriel fattar sitt beslut

En dag fick Gabriel mottaga nyheten att Arvid Wrangel avlidit av de skador han ådragit sig vid duellen. Nu måste han befria fadern och fort. Han måste nå Tavastehus snabbare än nyheten om dödsfallet kom fram. Först red han till faster Anna i Haiko som försåg honom med vägkost och pengar. Med i bagaget som bestod av mat, hade han också ett långt hamprep. Gabriel hade så bråttom att han inte gav sig tid till några längre raster, med undantag av att hästen måste äta, dricka och vila korta stunder.

Framkommen till slottet i Tavastehus blev han ogranskad insläppt till fadern, där man tillsammans planerade flykten. När det blev mörkt fäste man det av Gabriel medhavda repet i en ögla i cellväggen och firade sig ut från 3:dje våningens fönster. När de sedan lyckades klara av vallgravar och murar, så var det bara att rida rakaste vägen till Helsingfors. En häst åt Kristian tog man från ett gästgiveristall och lämnade några slantar i gottgörelse, I Helsingfors sålde männen hästarna och fick fatt i en båt vars skeppare mot ersättning var villig att föra dem till staden Riga i svenska Livland.

I Riga erhöll Kristian Grönfelt skyddsbrev av guvernören för svenska Livland, greve Magnus de la Gardie. Här hamnade far och son bland de cirka 3.000 man som Borgågeneralen Arvid Wittenberg tilldelats av konungen för att försvara det nyligen intagna Warszawa. Under sin tid i armén uppförde sig Kristian exemplariskt. Han tog inte del i plundringar utan förhindrade till och med andra svenskar att göra det. Resultatet blev att han och Gabriel erbjöds logi i det hus de försvarat mot plundring. När polackerna i sin tur intog staden och Wittenberg kastades i fängelse så kunde männen hålla sig gömda i samma hus.

När svenska huvudarmén under kungen Karl X Gustavs ledning med 30.000 man mot polackernas 120.000 återtog Warszawa, kom männen fram ur gömstället och deltog i striden. Men nu kom det fram att Kristian inte befann sig bland de trupper under Wittenberg som kapitulerade. Han beskylldes för att ha varit i maskopi med polackerna. Och trots att han var svårt sårad i vänstra armen så kastades han i ett kallt och dragigt fängelse, varifrån han dock befriades ganska fort.

Hjälpte rikemannens dotter

När Gabriel var på väg för att söka hjälp åt den svårt sårade fadern, så stannade han en skenande häst som fördes av dottern till Rigas rikaste borgare. Under eskapaden skadades han i huvudet av den stegrande hästens framhov och fördes i medvetslöst tillstånd till köpmannens hus. Här i köpmannens hus kom Gabriel vid uppvaknandet ihåg att fadern låg dödssjuk i en uthusvind och att han varit på väg för att skaffa hjälp åt honom. När köpmannen hörde detta såg han till att också Kristian transporterades till hans hus. Men trots att han här fick den bästa tänkbara

vård, så slutade han här sitt mer än stormiga liv. Han begravdes på köpmannens försorg på kyrkogården i Riga.

Ensam i livet

Den unge Gabriel Grönfelt stod nu alldeles ensam i livet. Fadern var död och begravnen och modern okänd. När han var utom äktenskapet född, så miste han sin arvsrätt till Kullo gård, vilken nu övergick till hans faster Anna Swanström på Haiko gård.

Det olidligaste av allt var dock att hans kära kusin och fästmö, den vackra Ebba Swanström, under sin Viborgsresa blivit havande med Gabriels fiende, den rödhåriga kaptten Karl Ugglå. Ebbas föräldrar, Anna och Augustin Swanström, ville att Ebba skulle gifta sig med kaptten Karl Ugglå, men Ebba var ovillig till detta. Också Karl vägrade och påstod att Ebba inte älskade honom. Till slut gav Ebba med sig och Karl Ugglå tvingades av Viborgs konsistorium att ingå äktenskap. Orsaken till att Ebba svek sitt löfte till Gabriel var, att det i Borgå gått rykten om att både han och fadern stupat i slaget om Warszawa.

Handelsmannens familj i Riga som bara hade en dotter, blev överförtjusta i Gabriel och ville inte låta honom gå, när han hade planer på att delta i kriget mot Danmark. Frun i huset tog väl hand om Gabriel och köpmannen själv uppmanade honom att bli hjälpre da i hans stora handelshus. Gabriel tog efter en kort betänketid emot anbudet och stannade kvar. Han gifte sig kort därpå med husets enda dotter, Elise, henne han räddat från den skenande hästens ekipage.

Svärfadern såg till att Gabriel fick eget hus i grannskapet och borgarrättigheter i Riga. Gabriel Grönfelt blev med tiden en mycket förmögen man. Svärfadern och han öppnade senare en filial i Helsingfors – och det kontoret förestods förstås av Gabriel. Han och Elise samt deras barn bodde vintertid i Riga, men sommartid i Helsingfors. Företaget hade egna båtar som seglade mellan Östersjöhamnarna. Men de gjorde också resor till Holland och Spanien.

Gabriel skall också ha byggt sig en villa någonstans i Kullo, som till både det yttre och inre påminde om barndomshemmet. Men han bosatte sig aldrig där. När ryssarna under konung Karl XII:s irrfärder på den europeiska kontinenten och före slaget vid Poltava, började hota de baltiska provinserna, blev Gabriel tvungen att överflytta all sin verksamhet till Helsingfors.

*

Äldsta sonen, Hans, som till det yttre påminde om farfadern Kristian blev med tiden krigare, medan Lars blev handelsman. Omkring år 1710 överflyttade Grönfeltarna all sin verksamhet till rikshuvudstaden Stockholm. I och med det här försvann de för alltid från Finland och Borgå socken.

Göran Blomqvist

I Bästö- Villes kölvatten

Kontakterna mellan den finländska och den estniska kusten har genom århundraden varit täta i den östnyländska skärgården.



Viinistustranden är stenig och oskyddad. Hartvig Nilholm vingschar efter varje färd upp sin båt på land. Göran Blomqvist t.h.

Foto Copyright © by Göran Blomqvist 2006

Ännu före andra världskriget förekom ett livligt handelsutbyte mellan kusterna, den s.k. seprahandeln (efter estniska *sõprus* = vänskap). Esterna fiskade ofta på den finländska sidan, eftersom kusten här gav bättre skydd för väder och vind och dessutom bjöd på ett rikare utbud av fiskarter.

Detta umgänge resulterade sedan ofta i äktenskap och i äldre tider – särskilt under 1700-talet – hände det ofta att hela familjer från Estland emigrerade till grannlandet i hopp om bättre utkomst och tryggare levnadsförhållanden.

Den mest kända emigrationen från Estland skedde dock så sent som 1906, då ett tiotal estniska familjer köpte ett område i Kabböle, Pernå och bosatte sig där. Händelsen och den fortsatta utvecklingen är ingående dokumenterad i Sven Bomans skrift *Kabböle-ester* (Östra Nylands Tryckeri Ab, Lovisa 1992, eget förlag, andra upplagan 2003 Porvoon Julmapaino). I juni 2006 firades 100-årsjubiléet av händelserna i Pernå.

Gifta sig i Viinistu

Det förefaller som om kontakterna mellan kusterna skulle ha haft en viss slagsida åt finländskt håll på så vis, att det vanligen var ester som kom över och fiskade och arbetade inom fiskerinäringen och att äktenskapen i högre grad ingicks på den finländska sidan.

Ett intressant undantag utgjorde i tiden *Bästö-Ville*, d.v.s. Otto Vilhelm Blomqvist från Bästö i Pernå yttre skärgård, som 1889 ingick äktenskap med Miina Silbermann från Viinistu i Kuusalu socken på den estniska

sidan. Följande år flyttade paret för gott till Viinistu och bosatte sig på Madikse fiskartorp som lydde under släkten Stenbocks gods Kolga (Kolk). - Ett sammanträffande är det att en stor del av Kabböleimmigranterna kom just från densamma byn Viinistu.

Traditionsbärare

På Madikse föddes tre barn – Otto Julius, Reinhold och Olga Vilhelmina – och med tiden begåvades Ville med inte mindre än tjugotvå barnbarn.

En avlägsen släktskap med Bästö-Ville – han var min fars kusin – och en stor nyfikenhet beträffande fortsättningen på denna emigranthistoria ledde till att min fru och jag 2002 gjorde en resa till Viinistu. Byn ligger på Estlands nordligaste udde Pärisepea, ca 80 km österut från Tallinn och rakt söderut från Emsalö.

Genom Sven Boman i Kabböle hade vi fått kontakt med Väino Piikmann i Viinistus grannby Turbuneeme, en åttioårig hembygds-kännare med en närmast otrolig kunskap om byarna och deras befolkning. Bästö-Ville, som alltså så tidigt som 1890 flyttade till Viinistu, var för honom ett helt självklart begrepp och han kunde ingående berätta om de tre barnen Blomqvist från Madikse och deras öden. Bland annat berättade han om yngsta sonen Reinhold – *Madikse-Rein* – som fick överta Madikse efter fadern och som på 1930-talet bytte släktnamn till det mera estniskt klingande *Heinlo*. Under den tyska ockupationen flydde Reinhold med sin familj som så många andra från Viinistu och begav sig 1943 över viken till Kabböle, där familjen ett år bodde hos familjen Tönis Nyström (f.d. Niitkröön). 1944 fortsatte sedan färden till Sverige.

Hälften flydde

Flykten från Viinistu under krigsåren var massiv och av samhällets ca 500 invånare gav sig drygt hälften i väg på den riskabla färden.

I dag bor det ca 150 invånare i Viinistu och byn hör till Kuusalu kommun, Sibbos vänort i Estland.

Madikse brann ner på 1970-talet och av Bästö-Villes efterkommande finns knappt någon kvar i Viinistu. Men vi träffade ett av Villes barnbarnsbarn, fiskaren Hartvig Niiholm, som med hustrun Helgi, hemma driver en liten rörelse i vilken de egna fångsterna hemma förädlas och konserveras för försäljning.

Traditionsbärare talar rannakeel

Väinö Piikmann sammanförde oss också i Viinistu med Nelli Mikiver, en dam i åttioårsåldern, som visade sig vara byns verkliga traditionsbärare. Hon talade *rannakeel* – en variant av estniskan som tidigare var vanlig i kusttrakterna i norr. Språket hade en större likhet med finskan än den normala estniskan, men i dessa trakter är det bara Nelli Mikiver som ännu kan tala den här varianten.

Nellis mor Katta Varma hade i tiden berättat sina ungdomsminnen för dottern med det uttalade syftet att denna skulle kunna föra dem vidare, och dottern hade omsorgsfullt lagt allting på minnet. På så vis kunde vi vid faffebordet hemma hos Nelli Mikiver höra henne berätta om 1920-talet, då Katta Varma arbetade med fiske i den östnyländska skärgården, antagligen hos släktingarna i Kabböle, men också på Bästös grannholme Sandö.

Minnen från Sandö

Min farfar Otto Julius Blomqvist föddes på Sandö, men hade redan 1900 bosatt sig på Bodängens fisketorp i Björnvik, Strömfors. Genom Nelli kunde vi höra Katta Varma berätta minnen från Sandö, eller Sandju som Nelli sade, där hon bl.a. träffade min farfars syster Laura.

Byarna Viinistu och Turbuneeme har i Nelli Mikiver och Väino Piikman sina traditionsbärare och det intressanta är att denna samlade kunskap om gångna tider tack vare Bästö-Ville och Kabbölesterna som en helt självklar del också omfattar den östnyländska skärgården och kontakterna kusterna emellan. Drygt femtioårig ockupation har inte försvagat känslan för hembygden, kunskapen om densamma och insikten om ansvaret att föra traditionen vidare.

Tredje vaxdukshäftet

På uppdrag av estniska folklivsforskare sitter nu Nelli Mikiver i Viinistu och skriver ner sina minnen och är redan inne på det tredje tjocka vaxdukshäftet.

På så vis kommer denna unika muntliga tradition att bevaras, till glädje inte bara för Viinistuborna utan också för släkt- och folklivsforskare på denna sidan viken.



"Familjen Blomquists viloplats" på kyrkogården i Loksa.

Foto Copyright © by Göran Blomqvist 2006

Sjömän på djupa vatten

Redan för mer än tvåhundra år sedan ägde många Emsalöbönder egna skutor. De flesta seglade med ved till städerna, till Borgå och Helsingfors, men också längre bort. På 1800-talet gjorde åtminstone Spakisbonden i Bengtsby resor till Reval och Stockholm. När fästningsverken på Sveaborg och Svartholm anlades var det många bonderedare som fraktade tegel dit från de små tegelbruken som fanns här och där längs kusten. Ännu för någon generation sedan kunde gammalt folk dra sig till minnes vad de hört om de tiderna när man sigla tigel ti festningin.



Gustaf Björklund

Fotograf okänd

De som inte hade egna skutor kunde ta hyra på andras. Långt in i sen tid har uttrycket *sigelkaar* haft en levande innebörd -- en skärgårdsyngling som tog anställning som besättningsman på någon släktings eller grannes fartyg.

En del *sigelkarar* hade emellertid större ambitioner än att rada ved i lastrummet på sin grannes lilla jakt, lossa i en närbelägen stad och segla hem tillbaka. Många ville utnyttja möjligheten att se sig om i världen, och ge sig ut på vidare hav, där större äventyr och kanske också större förtjänster lockade.

I *modern* tid -- om man med "modern tid" i det här sammanhanget menar perioden från andra hälften av 1800-talet till mitten av 1900-talet -- har det på Emsalö funnits sjöfarare som mer än andra personifierar begreppet djuphavsseglare.

En av dem, den yngsta, var **Gunnar Orrman** i Bengtsby (1900 -1981) - ortens sista djupvattenssjöman från segelsjöfartens dagar. Han gick i oceanfart i tiotals år, en stor del av tiden som skeppstimmerman på skolskeppet Fawell med den legendariske **Sten Lille** som befälhavare.

En annan var den nästan 20 år äldre **Frans Mikael Lindberg** i Varlax (1881--1965), om vilken det skrevs i nekrologen i Borgåbladet att han antagligen var den Emsalöbo som seglat längst tiden med djupt vatten under kölen. På gamla dar kunde han hemma i sin stuga berätta för barnbarnen om spännande upplevelser på exotiska platser som Port Darwin och Nya Kaledonien.

En tredje var Gustaf Björklund i Bengtsby, den äldste av dem. Han var född 1864 och dog 1928.

Gustaf gick tidigt till sjöss. Först seglade han på olika Borgåskutor, men på hösten 1887 mönstrade han i Portland i England - som matros John A. Björklund - på ett brittiskt fartyg för en Amerikaresa.

Under de följande åren gick han i långfart på olika trader mellan Amerika, Australien, Asien och Europa. Han kom att besöka bland annat Kina, Japan och Java på resor till Fjärran östern, han gick i trampfart på amerikanska västkusten och Mexiko. Han beviljades också amerikanskt medborgarskap.

Dramatik

Det fanns dramatiska inslag i Björklunds sjöliv. En gång, troligen i början på 1890-talet, mönstrade han i Doboy Sound i Georgia på tremastade barken Finland från Borgå (byggd på varvet i Hammars 1870). Enligt vad han själv senare berättade märkte han under resan till följande hamn, i Florida, att skutan inte var sjövärdig och beslöt rymma i land. Han blev emellertid tagen av hamnpoliserna och fördd tillbaka ombord. - *Sidu* Björklund, så går det till i Amerika! sa kaptenen, **Reinhold Johansson**, som var glad att få tillbaka en duglig besättningsman.

När fartyget kort därpå avseglade med Gustaf ombord kom han åt att i hemlighet göra upp med lotsen att få följa med lotsbåten tillbaka i land. När lotsen lämnade fartyget var alltså Gustaf beredd. - *Sidu* Johansson, så går det till i Finland! ropade Gustaf och hoppade i båten som förde dem i land. På så sätt räddade han sitt liv, för Finland försvann på resan och påträffades aldrig. (Enligt vad **Eirik Hornborg** uppger i *Borgås sjöfart* är Finland det sista Borgåfartyg som försvunnit spårlöst.)

Kring sekelskiftet, innan han kom hem och gifte sig med bonddottern Anna Eriksson, min morfars syster, var han i två år anställd på *Brown & Fleming -- dealers of Stone, Sand and Gravel* -- i New Yorks hamn, först som däckskarlar på en av företagets bogserbåtar och därefter som skeppare på en dumper. Det var de tiderna då New York byggdes ut kraftigt både på Manhattan och på Brooklyn-sidan

"Andra kapten"

Ännu som stadgad äkta man företog Gustaf många sjöresor. Våren 1920 gick han ut med motorskonaren *Margareta* av Borgå, som styrman - "andra kapten, jo", som han sa, (*second captain*) - med **Verner Bärlund** som skeppare, för en resa till Danmark.

På den resan levde han upp till sitt rykte som oförvägen sjöman när han söder om Åland siktade ett betydligt större segelfartyg som han nödvändigtvis ville hinna i fatt och komma förbi. Det lyckades också, men han pressade därvid skutan så hårt att hon sprang läck i stäven och började ta in vatten. Sädlasten svällde av vätan, och man tvingades försöka ta sig in till Simrishamn på svenska ostkusten i nödhamn. Så nära var det att man inte hade nått hamn att Gustaf redan hann säga: *Ska man nu treng blii op te häär påttn när man ha klaara se op så myki stööre vatn?* Skutan kunde dock fås reparerad, och återkom också till hemhamnen.

Så sent som våren 1921 for han åter över till Amerika och kom hem vintern 1923.

På 1800-talet var det inte ovanligt att ynglingar som ville ta sig till Amerika gick till sjöss och tog hyra på något fartyg som gick över Atlanten. Väl framme rymde de i land, och om de hade tur blev de inte tagna av hamnpoliserna, utan kunde vistas i det förlovade landet kortare eller längre tider, med större eller mindre framgång.

Aurora Karamzin, förfäder i Borgå, ättlingar i de europeiska kungahusen.

Vid forskningar av egna anor samt därtill anknutna Borgå släkter, har jag samlat på mig en hel del annat material där också Aurora Karamzins förfäder samt ättlingar har blivit antecknade bland många andra släkter.

Jag kan ej garantera att alla uppgifter är 100% korrekta, uppgifterna har samlats från normalt trovärdiga källor, media och databaser över europeiska nobiliteter.

Generation I

1. **Eva Aurora Charlotta¹ Stjernvall**, f. 03.08.1808 Björneborg, (föräldrar **Carl Johan Stjernvall & Eva Gustava Von Willebrand**) d. 13.05.1902 Helsingfors.

Fem generationer av Eva's förfäder, Borgånamn understrukna.

- 1 Eva Aurora Charlotta Stjernvall (1808-1902).
 - 2 Carl Johan Stjernvall (1764 Padasjoki –1815 Viborg).
 - 4 Erik Johan Stjernvall (1724 Åbo –1777 Raseborg).
 - 8 Eric Wallvijk-Stjernvall (1685 Stockholm –1729 Åbo).
 - 16 Jöns Klausson Wallvijk (1631-1691).
 - 17 Magdalena Rudbeckius (1647-1726).
 - 9 Brita Hirvo (1695-1754).
 - 18 Jakob Petersson Hirvo (-).
 - 19 Brita Wilius (-).
 - 5 Catarina Elisabet Nonneman (1744 Stralsund, Tyskland –1791 Kyrkslätt).
 - 10 Carl Fredrik Nonneman (-).
 - 11 Gertrud Catarina Hoetz (-).
- 3 Eva Gustava Von Willebrand (1781 Björneborg –1844 Helsingfors).
 - 6 Ernst Gustaf Von Willebrand (1751 Karuna –1809 Åbo).
 - 12 Ernst Gustaf Von Willebrand (1726-1784 Åbo).
 - 24 Ernst Gustaf Von Willebrand (1680 Livland –1751 Åbo).
 - 25 Eleonora Maria Creutz (1689 Stockholm -1761 Jockis).
 - 13 Sofia Catarina Jägerhorn af Spurila (1727-1791).
 - 26 Johan Anders Jägerhorn af Spurila (1681-1751 Somerniemi).
 - 27 Barbro Juliana von Der Pahlen (1693-1769 Jockis).
 - 7 Vendla Gustava Von Wright (1755 Tammela –1820 Åbo).
 - 14 Georg Henrik Von Wright (1723-1797 Björneborg).
 - 28 Henrik Wright (1685 Narva –1766 Borgnäs).
 - 29 Sofia Halenia (1690-1781 Borgnäs).
 - 15 Vendela Regina Borgström (1726-1776).
 - 30 Johan Borgström (1667 Borgå –1742 Tammela).
 - 31 Anna Beata Kuhlman (1684-1754 Tammela).

Trolovad (1) **Alexander Muhanov**, d. 1834 litet före bröllopet.

Äktenskap (2) **Pavel Nikolajevitsh Demidoff**, vigda 21.11.1836 Helsingfors, f. 17.08.1798 St Petersburg, (föräldrar **Nikolaj Nikititsh Demidoff & Elisaveta Alexandrovna Stroganova**) d. 05.04.1840 Mainz, Tyskland.

Barn:

2. i. **Pavel Pavlovitsh² Demidoff** f. 21.10.1839.

Äktenskap (3) **Andrei Karamsin**, vigda 10.07.1846, f. 1814, (föräldrar **Nikolai Karamzin**) d. 28.05.1854 Valakie, Krim.

Generation II

2. **Pavel Pavlovitsh² Demidoff**, (1.Eva Aurora Charlotta¹ Stjernvall) f. 21.10.1839 Frankfurt am Main, Tyskland, d. 26.01.1885 Pratolino, Firenze, Italia.

Äktenskap (1) **Marija Elimovna Mestschersky**, vigda 1867 Paris, Frankrike, f. 28.02.1844 Nizza, Frankrike, d. 07.08.1868 Wien, Österrike.

Barn:

- i. **Elim³ Demidoff**, f. 06.08.1868 Wien, Österrike, d. 28.03.1943 Nizza, Frankrike.

Äktenskap **Sophia I Woronova-Daschova**, vigda 18.04.1893, f. 10.08.1870 Zarskoje Sjelo, (föräldrar **Iarion I Woronzova-Daschkova & Jelisaweta Schuwalova**) d. 16.04.1953 Athen, Grekland.

Äktenskap (2) **Elena Trubetskoy**, vigda 02.06.1871 St. Petersburg, f. 07.10.1852 St. Petersburg, d. 1917.

Barn:

- ii. **Nikita Demidoff**, f. 17.03.1872, d. 25.03.1874 Kiev.
3. iii. **Avrora Demidoff di San Donato** f. 15.11.1873.
4. iv. **Anatole Demidoff** f. 12.11.1874.
v. **Maria Demidoff**, f. 03.02.1877 San Donato, Italien, d. 1955.

Äktenskap **Simon Abamélek-Lazarew**, vigda 30.04.1897 Helsingfors.

- vi. **Paul Demidoff**, f. 04.02.1879, d. 17.04.1909 Paris, Frankrike.
5. vii. **Helene Demidoff** f. 10.04.1884.

Generation III

3. **Avrora Demidoff di San³ Donato**, (2.Pavel Pavlovitsh² Demidoff, 1.Eva Aurora Charlotta¹ Stjernvall) f. 15.11.1873 Kiev, d. 28.06.1904 Torino, Italien.

Äktenskap (1) **Arsenije KaraGeorgevitsch**, vigda 01.05.1892 St. Petersburg, skilda 14.12.1896, f. 16.04.1859 Temesvár, d. 19.10.1938 Paris, Frankrike.

Barn:

6. i. **Pavle⁴ Kara-Georgevitsch** f. 27.04.1893.

Äktenskap (2) **Niccolò Noghera**, vigda 04.11.1897 Genova, Italien.

Barn:

- ii. **Helene Aurora Noghera**, f. 22.05.1898 Torino, Italien.

4. **Anatole³ Demidoff**, (2.Pavel Pavlovitsh², 1.Eva Aurora Charlotta¹ Stjernvall) f. 12.11.1874 San Donato, Italien, d. 1943.

Äktenskap **Eugenie C Podmener**, f. 12.12.1871, d. 1958.

Barn:

- i. **Elena⁴ Demidoff**, f. 10.09.1901 St. Petersburg, d. 26.06.1970 Montreal, Kanada.
ii. **Eugenia Demidoff**, f. 25.09.1902 St. Petersburg, d. 25.04.1955 Cazoules-lès-Beziers, Frankrike.
iii. **Aurora Demidoff**, f. 11.12.1909 Wiesbaden, Tyskland, d. 17.03.1944 Marseille, Frankrike.

5. **Helene³ Demidoff**, (2.Pavel Pavlovitsh², 1.Eva Aurora Charlotta¹ Stjernvall) f. 10.04.1884 Pratolino, Firenze, Italien, d. 04.04.1959.

Äktenskap (1) **Alexandre Paul Schouwalov**, skild 1907, f. 1881, d. 13.08.1935 London, England.

Barn:

- i. **Paul A⁴ Schouwalov**, f. 1903, d. 1960.

Äktenskap (2) **Nicholas Pavlov**, skild 1926, f. 1866, d. 31.01.1934 Vanves, Seine, Frankrike.

Generation IV

6. **Pavle⁴ Kara-Georgevitsch**, (3.Avrora Demidoff di San³ Donato, 2.Pavel Pavlovitsh² Demidoff, 1.Eva Aurora Charlotta¹ Stjernvall) f. 27.04.1893 St. Petersburg, d. 14.09.1976 Paris, Frankrike.

Äktenskap **Olga von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg**, vigda 22.10.1923 Belgrad, Jugoslavien, f. 11.06.1903 Tatoin slott, (föräldrar **Nicholas von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg & Hélène Romanov-Holstein-Gottorp**) d. 30.10.1997.

Barn:

7. i. **Alexander⁵ Karageorgevitsch** f. 13.08.1924.
ii. **Nikola Karageorgevitch**, f. 29.06.1928 London, England, d. 12.04.1954 Datchet.
iii. **Elisabeth Karageorgevitch**, f. 07.04.1936 Belgrad, Jugoslavien.

Generation V

7. **Alexander⁵ Karageorgevitsch**, (6.Pavle⁴ Kara-Georgevitsch, 3.Avrora Demidoff di San³ Donato, 2.Pavel Pavlovitsh² Demidoff, 1.Eva Aurora Charlotta¹ Stjernvall) f. 13.08.1924 White Lodge, Richmond Park, Surrey, England.

Äktenskap (1) **Maria Pia di Savoia-Carignano**, vigda 02.12.1955, skild 1967, f. 24.09.1934 Neapel, Italien.

Barn:

- i. **Dimitri⁶ Karageorgevitch**, f. 18.06.1958 Boulogne-Billancourt, Frankrike.
ii. **Michel Karageorgevitch**, f. 18.06.1958 Boulogne-Billancourt, Frankrike.
iii. **Serge Karageorgevitch**, f. 12.03.1963 Boulogne-Billancourt, Frankrike.
8. iv. **Hélène Karageorgevitch** f. 12.03.1963 Boulogne-Billancourt, Frankrike.

Äktenskap (2) **Barbara von und zu Liechtenstein**, f. 09.07.1942 Mährisch-Sternberg.

Barn:

- v. **Douchan Karageorgevitch**, f. 25.09.1977 St-Gallen.

Generation VI

8. **Hélène⁶ Karageorgevitch**, (7.Alexander⁵ Karageorgevitsch, 6.Pavle⁴ Kara-Georgevitsch, 3.Avrora Demidoff di San³ Donato, 2.Pavel Pavlovitsh² Demidoff, 1.Eva Aurora Charlotta¹ Stjernvall) f. 12.03.1963 Boulogne-Billancourt, Frankrike.

Äktenskap **NN Gaubert**.

Barn:

- i. **Milena⁷ Gaubert**, f. 08.07.1988 Neuilly-sur-Seine, Frankrike.
ii. **Nastasia Gaubert**, f. 22.02.1991 Neuilly-sur-Seine, Frankrike.
iii. **Léopold Gaubert**, f. 19.07.1997 Neuilly-sur-Seine, Frankrike.

Antavla

Nina Elisabet Karlsson - Sundberg

1

Nina Elisabet Karlsson. Merkonom. Bokförare. Född 27-05-1949 Pernå Sarfsalö Ollas.
Gift 27-10-1973 Pernå Sarfsalö med **Christoffer Karl Oskar Sundberg** Född 09-04-1948
Borgå Kullo Ivars.

Generation I

2 f

Albert Vilhelm Karlsson. Jordbrukare. Född 06-04-1914 Sarfsalö gård. Död 08-02-1991 Sarfsalö Ollas.

3 m Vigsel 29-05-1948 Pernå

Else-Maj Elisabet Blomqvist. Född 15-11-1924 Härpe Mickos.

Generation II

4 ff

Axel Edvard Karlsson. Jordbrukare. Född 07-02-1881 Sarfsalö Långbrinkas. Död 08-05-1975 Sarfsalö Ollas.

5 fm Vigsel 30-08-1903 Pernå

Amanda Sofia Andersd:r. Född 20-11-1881 Labby. Död 24-03-1973 Sarfsalö Ollas.

6 mf

Hjalmar Reinhold Blomqvist. Jordbrukare - Fiskare. Född 08-09-1899 Fasarby Jörns. Död 28-12-1986
Härpe Skogshyddan.

7 mm Vigsel 12-03-1921 Pernå

Elsa Irene Karlsson. Född 20-03-1895 Helsingfors. Död 23-08-1959 Härpe Skogshyddan.

Generation III

8 ff f

Karl Axel Karlsson. Torpare. Född 26-11-1839 Sarfsalö Ollbengtas. Död 04-08-1915 Sarfsalö.

9 ff m Vigsel 27-12-1868 Pernå

Anna Sofia Andersd:r. Tjänstepiga. Född 29-01-1843 Påfvalsby Petas. Död 07-08-1925 Sarfsalö Ollas.

10 fm f

Anders Johan Andersson. Torpare. Född 16-04-1849 Strömmen Skeppars. Död 26-11-1940 Idlax Murars.

11 fm m Vigsel 18-09-1876 Pernå

Maria Lovisa Axelsd:r. Född 27-03-1849 Kejvsalö Holms. Död 05-12-1936 Idlax Murars.

12 mf f

Otto Reinhold Blomqvist. Landbonde. Född 14-09-1873 Labby Sundholm. Död 30-03-1936 Härpe Mickos.

13 mf m Vigsel 25-03-1895 Pernå

Emilia Sofia Ek. Född 16-12-1875 Labby Mattas. Död 24-09-1963 Härpe Mickos.

15 mm m

Fredrika Charlotta Karlsd:r. Född 24-12-1872 Tervik gård. Död 18.11.1957 Härpe Skogshyddan.

Generation IV

16 ff ff

Carl Henric Karlsson. Född 26-09-1805 Isnäs Böhle. Död 05-09-1848 Sarfsalö Ollas.

17 ff fm Vigsel 16-10-1834 Pernå

Juliana Abrahamsd:r. Född 16-08-1809 Tervik Wäfvars. Död 30-05-1879 Sarfsalö Brännbacka.

18 ff mf

Anders Andersson. Hemmansbonde. Född 15-05-1791 Påfvalsby Petas. Död 20-03-1860 Påfvalsby Petas 2.

19 ff mm Vigsel 28-12-1829 Pernå

Anna Maria Gustafsd:r Schildt. Född 13-03-1806 Kungsböle Bengtas. Död 10-12-1861 Påfvalsby Petas nr 2.

20 fm ff

Anders Karlsson. Född 10-02-1818 Strömmen Skeppars. Död 10-06-1889 Labby Murars.

21 fm fm Vigsel 28-12-1848 Pernå

Fredrika Karlsd:r. Piga. Född 18-08-1818 Gerby Påfvals.

22 fm mf

Axel Axelsson. Landbonde. Född 26-11-1821 Sarvlax Utby Nävus. Död 04-10-1900 Kejvsalö Holms.

23 fm mm Vigsel 26-11-1846 Pernå

Maria Sundsten. Född 22-11-1821 Lovisa 6 qv. N:o 2. Död 19-11-1909 Kejvsalö Holms.

24 mf ff

Johan Blomqvist. Spannmålstorpare. Född 26-05-1845 Tjusterby gård. Död 18-11-1876 Labby Sundholm.

25 mf fm Vigsel 15-07-1866 Pernå

Maria Christina Fredriksd:r. Född 21-02-1844 Pålböle. Död 19-08-1935 Pernå.

26 mf mf

August Ek. Torpare, landbonde. Född 01-08-1849 Labby Mattas. Död 27-04-1942 Härpe Mickos.

27 mf mm Vigsel 01-06-1873 Pernå

Maria Lovisa Lindqvist. Född 23-11-1848 Åtträs Lassas. Död 14-01-1931 Jackarby Lillbackas.

30 mm mf

Carl Gustav Johansson. Född 20-04-1845 Tervik Snickars. Död 10-09-1901 Pernå.

31 mm mm Vigsel 15-10-1871 Pernå

Fredrika Johansd:r Estlund. Född 27-07-1846 Svartholm. Död 19-11-1907 Sarfsalö gård.

Generation V**32 ff ff f**

Carl Gustav Henriksson. Född 01-08-1782 Isnäs Böhle. Död 26-10-1854 Sarfsalö Ollas.

33 ff ff m Vigsel 18-10-1804 Pernå

Eva Michelsd:r. Född 16-12-1780 Isnäs Trännäs. Död 15-02-1861 Sarfsalö Brännbacka.

34 ff fm f

Abraham Eriksson. Torpare. Född 1782 Tervik. Död 07-07-1821 Tervik Wäfvars.

35 ff fm m Vigsel 02-11-1806 Pernå

Christina Mattsd:r. Född 30-01-1777 Erlandsböle Backas. Död 14-01-1818 Tervik Wäfvars.

36 ff mf f

Anders Johansson. Född 10-04-1758 Påfvalsby Petas. Död 22-04-1820 Påfvalsby Petas.

37 ff mf m Vigsel 31-10-1777 Pernå

Lisa Jakobsd:r. Född 1753. Död 05-09-1823 Påfvalsby Petas.

38 ff mm f

Gustaf Henricss: Schildt. Bd. Född 25-09-1785 Kungsböle Bengtas. Död 08-01-1837 Kungsböle Bengtas.

39 ff mm m Vigsel 1805 Strömfors

Helena Andersd:r Samels. Född 30-12-1786 Kungsböle Samels. Död 15-02-1857 Kungsböle Bengtas.

40 fm ff f

Carl Henric Mårtensson. Landbonde. Född 19-10-1778 Sarvlax Skeppars. Död 08-01-1861 Labby Murars.

41 fm ff m Vigsel 08-04-1806 Pernå

Maria Jöransd:r Nordberg. Född 04-10-1788 Påsalö. Död 26-08-1826 Strömmen Skeppars.

42 fm fm f

Carl Karlsson. Sp.torpare. Född 07-08-1785 Gerby Lyckas. Död 07-04-1845 Garpgård Ollas.

43 fm fm m Vigsel 29-12-1814 Pernå

Maja Stina Gamling. Född 25-01-1791. Död 30-11-1858 Gräggböle gård.

44 fm mf f

Axel Axelsson. Landbonde. Född 22-12-1782 Sarvlax Nävus. Död 18-04-1845 Sarvlax Nävus.

45 fm mf m Vigsel 16-10-1804 Pernå

Maria Åska. Piga. Född 12-12-1779 Särklax. Död 16-08-1864 Sarvlax Nävus.

47 fm mm m

Maja Greta Johansd:r Sundsten. Född 05-04-1799 Gerby.

48 mf ff f

Michel Blomqvist. Dräng. Född 29-09-1810 Iitti Keltis Simola. Död 05-12-1890 Labby gård.

49 mf ff m Vigsel 29-09-1844 Pernå

Ulrika Pettersd:r. Piga. Född 03-04-1813 Pitkäpää Mickos. Död 30-04-1864 Labby.

50 mf fm f

Johan Fredrik Jakobsson. Född 16-03-1816 Fantsnäs Rågholmen.

51 mf fm m Vigsel 1840 Pernå

Eva Sofia Mattsd:r. Född 03-04-1821 Isnäs Björknäs.

52 mf mf f

Carl Ek. Torpare. Född 07-11-1808 Gerby. Död 28-04-1877 Labby Mattas.

53 mf mf m Vigsel 20-10-1834 Pernå

Anna Sofia Karlsd:r. Född 20-04-1810 Kärpe Bengtas. Död 14-04-1856 Labby Mattas.

54 mf mm f

August Lindqvist. Född 23-09-1819 Sibbo.

55 mf mm m Vigsel 04-10-1846 Pernå

Carolina Boman. Född 11-02-1823. Död 30-09-1860 Labby Sundholm.

60 mm mf f

Johan Andersson. Landbonde. Född 11-04-1821 Tervik Snickars. Död 28-01-1871 Tervik Pryssas.

61 mm mf m Vigsel 20-10-1844 Pernå

Maria Charlotta Lagerstam. Piga. Född 27-05-1820 Degerö Helsinge. Död 18-02-1906 Tervik Pryssas.

62 mm mm f

Johan Johanss. Estlund. Fångknekt. Född 03-08-1819 Sarvlax Hudö. Död 12-11-1850 Fantsnäs Wäckas.

63 mm mm m Vigsel 01-11-1839 Strömfors

Eva Andersd:r Skog. Född 17-12-1816 Tessjö Storbytorp. Död 10-05-1873 Fantsnäs Wäckas.

Generation VI

64 ff ff ff

Henric Mårtensson. Dräng. Född 23-01-1758 Isnäs Böhle. Död 30-04-1827 Isnäs gård.

65 ff ff fm Vigsel 1780 Pernå

Elsa Andersd:r. Född 1756. Död 28-09-1816 Isnäs Böhle.

66 ff ff mf

Michel Johanss: Weckman. Bonde. Född 01-02-1744 Isnäs Lastdahl. Död 23-01-1809 Isnäs Trännäs.

67 ff ff mm

Elsa Johansd:r. Född 03-11-1750 Isnäs Trännäs. Död 15-01-1809 Isnäs Trännäs.

68 ff fm ff

Eric Eliasson. Torpare. Född 06-11-1739 Tervik Skäras. Död 24-11-1805 Tervik Lerbacka.

69 ff fm fm

Anna Stina Larsd:r Österberg. Född 20-11-1739 Tervik gård. Död 15-01-1813 Tervik Skomars.

70 ff fm mf

Matts Persson.

71 ff fm mm

Anna Eriksd:r.

72 ff mf ff

Johan Johansson. Född 1732. Död 18-01-1798 Påfvalsby Petas.

73 ff mf fm Vigsel 17-10-1754 Pernå

Catharina Hansd:r. Född 1739 Påfvalsby Petas. Död 1790 Påfvalsby Petas nr 2.

76 ff mm ff

Henric Johan Henricss: Schildt. Född 15-07-1763 Hindersby Klinkas. Död 15-04-1830 Kungsböle Bengtas.

77 ff mm fm Vigsel 11-04-1785 Strömfors
Anna Gustafsd:r Lassas. Född 1765 Kungsböle Lassas. Död 28-04-1834 Kungsböle Bengtas.

78 ff mm mf
Anders Johansson. Bonde. Född 1747. Död 02-02-1815 Kungsböle Samels.

79 ff mm mm
Sara Larsd:r. Född 12-12-1745 Kungsböle Samels. Död 14-01-1809 Kungsböle Samels.

80 fm ff ff
Mårten Abrahamsson. Bonde. Född 08-02-1736 Strömmen. Död 25-05-1779 Strömmen Skeppars.

81 fm ff fm Vigsel 29-10-1773 Pernå
Maria Henriksd:r. Född 01-07-1755 Strömmen Skeppars. Död 04-07-1836 Strömmen Skeppars.

82 fm ff mf
Jöran Erss: Nordberg. Fiskare. Född 30-03-1754 Påsalö. Död 11-04-1805 Påsalö.

83 fm ff mm Vigsel 27-10-1775 Pernå
Caisa Hindersd:r. Född 20-08-1752 Isnäs Kuggas..

84 fm fm ff
Carl Johansson. Född 1756. Död 29-04-1824 Gerby Påfvals.

85 fm fm fm Vigsel 08-11-1784 Pernå
Maria Elisabet Andersd:r. Född 1766. Död 08-10-1790 Tervik Förars.

88 fm mf ff
Axel Axelsson. Landbonde. Född 09-02-1748 Särklax Bondas. Död 24-01-1813 Sarvlax Nävus.

89 fm mf fm Vigsel 12-10-1774 Pernå
Anna Andersd:r. Född 29-11-1754 Sarvlax Sparkeldars. Död 23-11-1822 Sarvlax Nävus.

90 fm mf mf
Johan Mathss: Åska. Dragon. Född 1754. Död 20-05-1810 Särklax Pynnas.

91 fm mf mm Vigsel 08-12-1775 Pernå
Stina Jakobsd:r. Född 1756. Död 26-08-1824 Elimäki Rattula.

94 fm mm mf
Johan Sundsten. Soldat.

95 fm mm mm Vigsel 27-10-1791 Pernå
Greta Mattsd:r. Född 1766.

96 mf ff ff
Simon.

97 mf ff fm
Eva.

98 mf ff mf
Petter Pehrsson.

99 mf ff mm Vigsel 07-12-1807 Pernå
Hedda Karlsd:r. Född 1783.

100 mf fm ff
Jacob Pehrsson. Född 1791.

101 mf fm fm Vigsel 05-11-1807 Pernå
Christina Jöransd:r. Född 1791.

102 mf fm mf
Mats Jonasson.

103 mf fm mm Vigsel 07-11-1811 Pernå
Stina Johansd:r.

104 mf mf ff
Matts Johanss: Ek. Soldat. Född 19-09-1785 Gerby Klemets. Död 1809 Gerby.

105 mf mf fm Vigsel 18-06-1807 Pernå
Maja Lisa Johansd:r. Född 01-11-1785 Strömmen Ströms. Död 28-03-1866 Gerby Bengtas.

106 mf mf mf

Carl-Gust. Zachriasson. Född 1768. Död 1823.

107 mf mf mm

Stina Mattsd:r. Född 1769.

120 mm mf ff

Anders Mattsson. Torpare. Född 20-11-1778 Gammelbacka Nybondas. Död 04-02-1856 Tervik Snickars.

121 mm mf fm Vigsel 17-12-1799 Pernå

Maria Helena Andersd:r. Född 25-06-1778 Tervik Snickars. Död 01-04-1853 Tervik Snickars.

122 mm mf mf

Johan Fredrik Lagerstam. Dräng. Född 1793.

123 mm mf mm Vigsel 11-04-1820

Lena Hindersd:r. Född 1795.

124 mm mm ff

Johan Pettersson. Dräng. Född 1785. Död 11-06-1850 Fantsnäs Wäckas.

125 mm mm fm

Maria Andersd:r. Född 1783. Död 02-11-1830 Kejvsalö Medelgloe.

126 mm mm mf

Anders Skog. Dragon. Född omkring 1780 Tessjö Storbytorp.

127 mm mm mm

Anna Stina Johansd:r.

Generation VII

128 ff ff ff f

Mårten Mårtensson. Dragon. Född 1721. Död 22-01-1786 Isnäs Böhle.

129 ff ff ff m Vigsel 30-01-1755 Pernå

Anna Thomasd:r. Piga. Född 04-10-1737 Isnäs Böhle.

132 ff ff mf f

Johan Gustafsson.

133 ff ff mf m

Maria Hansd:r.

134 ff ff mm f

Johan Johansson. Född 1724 Isnäs Trännäs. Död 02-10-1785 Ingerby.

135 ff ff mm m Vigsel 25-11-1748 Pernå

Elsa Samuelsd:r. Född 1728.

136 ff fm ff f

Elias Eriksson. Född 1705. Död 1767 Tervik Skäras.

137 ff fm ff m

Maria Andersd:r. Född 1703. Död 15-08-1763 Tervik Skäras.

138 ff fm fm f

Lars Österberg. Smed. Född omkring 1722. Död 24-08-1752 Tervik gård.

139 ff fm fm m

Sophia Abrahamsd:r. Född omkring 1718. Död 13-02-1763 Tervik.

146 ff mf fm f

Hans Hansson. Född 1709. Död 22-09-1787 Påfvalsby Petas.

147 ff mf fm m

Maria Mattsd:r. Född 1714. Död 15-07-1789 Påfvalsby Petas.

152 ff mm ff f

Henric Johan Henrikss: Schildt. Wälb. hr. Född 07-10-1736 Hindersby Klinkas. Död 01-07-1790 Kungsböle Bengtas.

153 ff mm ff m Vigsel 20-09-1762 Lapträsk

Christina Johansd:r. Född 12-04-1740 Påfvalsby Jordas. Död 12-01-1821 Kungsböle Bengtas.

154 ff mm fm f

Gustaf Johansson. Född 1732 Kungsböle Lassas. Död 1807 Kungsböle Lassas.

155 ff mm fm m

Lisa Jakobsd:r. Född 1736 Kungsböle Lassas. Död 1800 Kungsböle Lassas.

158 ff mm mm f

Lars Olson.

159 ff mm mm m

Lisa Thomasd:r.

160 fm ff ff f

Abraham Eriksson. Född omkring 1699. Död 08-03-1759 Strömmen.

161 fm ff ff m

Carin Mårtensd:r. Född 1694. Död 1767 Strömmen.

162 fm ff fm f

Henric Hindersson. Född 1724.

163 fm ff fm m Vigsel 24-10-1754 Pernå

Ebba Johansd:r. Född 1732.

164 fm ff mf f

Erich Hanss: Nordberg. Repslagare, hampspinnare. Född 1709. Död 25-03-1779 Påsalö.

165 fm ff mf m Vigsel 28-12-1739 Pernå

Maria Thomasd:r. Född 1724. Död 1770 Påsalö.

166 fm ff mm f

Hindric Gustafsson.

167 fm ff mm m Vigsel 20-10-1746 Pernå

Sophia Nilsd:r.

170 fm fm fm f Anders Pehrsson. Född 1714. Död 21-01-1802 Tjusterby Nykulla.

176 fm mf ff f

Axel Larsson. Bondson. Född 1711 Haddom Krogars. Död mellan 1787 och 1788 Sarvlax Nävus.

177 fm mf ff m Vigsel 05-11-1738 Pernå

Lisa Thomasd:r. Född 1720. Död 19-02-1800 Sarvlax Nävus.

178 fm mf fm f

Anders Mattsson.

179 fm mf fm m Vigsel 15-11-1745 Pernå

Maria Gabrielsd:r.

180 fm mf mf f

Matts Segersten. Dragon. Född 1731. Död 19-08-1808 Särklax Dragoner.

181 fm mf mf m

Anna Nilsd:r. Född 1732. Död 1769 Särklax Dragoner.

182 fm mf mm f

Jacob Pehrsson.

183 fm mf mm m

Lena Johansd:r.

208 mf mf ff f

Johan Eriksson.

209 mf mf ff m

Anna Andersd:r.

210 mf mf fm f

Johan Abrahamsson. Lb. Född 05-08-1754 Strömmen Ströms. Död 06-11-1818 Sarvlax Strömmen.

211 mf mf fm m Vigsel 04-11-1784 Pernå

Maria Johansd:r. Född 1747 Kejvsalö. Död 16-03-1829 Strömmen Skeppars.

240 mm mf ff f
Matts Johansson.
241 mm mf ff m
Maria Gabrielsd:r. Född 1747.

Generation VIII

256 ff ff ff ff
Mårten Hansson. Död 1755 Sjögård Krogars torp.
257 ff ff ff fm
Anna Eriksd:r. Död 02-01-1755 Sjögård torp.

258 ff ff ff mf
Thomas Hindersson. Född 1710. Död 27-02-1750 Isnäs Böhle.
259 ff ff ff mm Vigsel 22-10-1736 Pernå Böhle/Gisлом Ollas
Carin Eriksd:r. Piga. Död 19-07-1747 Isnäs Böhle.

268 ff ff mm ff
Johan Jöransson. Född omkring 1700. Död 12-08-1743 Isnäs Trännäs.
269 ff ff mm fm
Karin Ohlsd:r.

272 ff fm ff ff
Erik Eliasson. Född 1682. Död 18-08-1752 Tervik Skäras.

304 ff mm ff ff
Henric Johan von Schildt. Sergeant. Född 08-09-1710 Hindersby. Död 25-01-1785 Kungsböle.
305 ff mm ff fm
Catharina Mattsd:r. Madam. Född 13-11-1711 Luopiois.

306 ff mm ff mf
Johan Mårtensson.
307 ff mm ff mm
Johana Hansd:r.

320 fm ff ff ff
Eric Hindersson. Född omkring 1681. Död 01-1747 Strömmen.

324 fm ff fm ff
Hind Hindersson. Född 1682. Död 27-11-1745 Strömmen Skeppars.

420 mf mf fm ff
Abraham Abrahamsson. Född omkring 1736. Död 02-06-1762 Grefböle Ströms.
421 mf mf fm fm Vigsel 08-11-1753 Pernå
Anna Mattsd:r. Född omkring 1720. Död 10-05-1786 Sarvlax Strömmen.

Generation IX

608 ff mm ff ff f
Ernst Henrik Schildt. Kapten. Född omkring 1683. Död 16-01-1743 Hindersby Klinkas.
609 ff mm ff ff m Vigsel 12-10-1709 Lapträsk
Maria Sofia Gripenberg. Född 07-09-1684 Hindersby. Död 13-09-1766 Hindersby.

612 ff mm ff mf f
Mårten. Född 02-10-1739 Påfvalsby Jordas.

Generation X

1216 ff mm ff ff ff
Georg Schildt. Kapten. Född omkring 1638. Död mellan 1696 och 1701.

1217 ff mm ff ff fm Vigsel omkring 1680
N von Nandelstadt.

1218 ff mm ff ff mf
Jakob Gripenberg. Kapten. Född 31-01-1661. Död 12-1701 Riga.
1219 ff mm ff ff mm Vigsel 1682
Sofia Maria von Hirscheit. Död 07-1742.

Generation XI

2432 ff mm ff ff ff f
Christoffer Schildt. Överste. Född omkring 1590. Död före 1664.
2433 ff mm ff ff ff m Vigsel 1636
Maria Klot.

2434 ff mm ff ff fm f
Ernst von Nandelstadt.
2435 ff mm ff ff fm m
Anna Ritterfelt.

2436 ff mm ff ff mf f
Johan Wittman. Vicelandshövding. Född 16-08-1632. Död 08-04-1703 Tenala Lindö.
2437 ff mm ff ff mf m Vigsel 23-09-1660 Sverige
Anna Sofia Wille. Född 28-04-1632 Tyskland. Död 08-05-1669 St. Åby Sn Ög.

2438 ff mm ff ff mm f
Christoffer Albrekt von Hirscheit.
2439 ff mm ff ff mm m
Maria von Metzerode.

Generation XII

4864 ff mm ff ff ff ff
Bartold Schildt. Generalmajor. Född mellan 1555 och 1560 Livland. Död 1621.
4865 ff mm ff ff ff fm Vigsel omkring 1600
Catharina Jürgensd:r Walmes.

4872 ff mm ff ff mf ff
Jakob Jöranss: Witte. Landbofogde. Död 12-05-1659.
4873 ff mm ff ff mf fm
Ingrid Davidsd:r. Död 1665.

4874 ff mm ff ff mf mf
Henrik Wille.
4875 ff mm ff ff mf mm
Katarina von Dellingshausen.

Generation XIII

9728 ff mm ff ff ff ff f
Christoffer Schildt. Född mellan 1515 och 1520 Tyskland Bayern. Död Livland.
9729 ff mm ff ff ff ff m
Sofia Wilchau.

9730 ff mm ff ff ff fm f
Jurgen Walmes.
9731 ff mm ff ff ff fm m
NN

Antavla Christoffer Sundberg

Christoffer Karl Oskar Sundberg. Partiförsäljare. Född 09-04-1948 Kullo Ivars.

Gift 27-10-1973 Pernå Sarfsalö med **Nina Elisabet Karlsson** Född 27-05-1949 Sarfsalö Ollas.

Generation I

2 f

Karl Edvin Sundberg. Jordbrukare. Född 07-07-1918 USA.

3 m

Astrid Ingeborg Gustafsson. Född 01-03-1925 Kullo gård. Död 28-10-1998 Borgå

Generation II

4 ff

Karl Mikael Sundberg. Jordbrukare. Född 18-07-1889 Hindhår Näse torp. Död 28-09-1949 Kullo Ivars.

5 fm

Helmi Sofia Grew. Född 24-07-1896 Vasa. Död 14-12-1985 Kullo Ivars.

6 mf

Oskar Leonhard Gustafsson. Född 16-02-1886 Saxby Nickars. Död 01-08-1963 Kullo Ivars.

7 mm

Ida Maria Oksanen. Född 10-12-1889 Viitasaari Niinlax Tenhula. Död 11-07-1960 Kullo Ivars

Generation III

8 ff f

Carl August Sundberg. Rusthållare. Född 08-02-1858 Kullo gård. Död 12-10-1919 Kullo Ivars

9 ff m

Anna Sofia Ekholm. Född 16-02-1859 Kullo Lillbengts. Död 13-09-1937 Kullo Ivars.

10 fm f

Anders Johan Abrahamss: Grew. Fångvakt. Född 11-10-1859 Vasa. Död 17-04-1929 Vasa.

11 fm m

Anna Sofia Backman. Född 09-12-1861 Lillkyro Merikarto Holti. Död 31-07-1953 Vasa.

12 mf f

Gustaf Adolf Johansson. Bonde. Född 04-09-1844 Finnby Storknuts. Död 1917 Saxby Nickars

13 mf m

Amanda Maria Staffansd:r. Född 11-05-1848 Finnby Påås. Död 14-04-1933 Saxby Nickars.

14 mm f

Johan Henrik Qvist Oksanen. Född 19-12-1849 Suovanlax Valkola. Död 26-04-1917.

15 mm m

Wilhelmina Hakkarainen. Född 21-11-1850 Suovanlax Niskala. Död 22-12-1933.

Generation IV

16 ff ff

Johan Sundberg. Spannmåltorpare. Född 26-06-1832 Gamla Sköldvik torp. Död 09-05-1906

17 ff fm

Maria Helena Johansd:r Nickén. Född 06-03-1824 Saxby Nickars. Död 12-05-1903.

18 ff mf

Carl Johanss: Ekholm. Född 31-07-1823 Kiala Mosakrog. Död 21-05-1867 Kullo Lillbengts

19 ff mm

Helena Sofia Mattsd:r Född 23-10-1825 Kullo Lillbengts. Död 02-12-1884 Kullo Lillbengts.

20 fm ff

Abraham Isacss: Gref. Timmerman, fångknäkt. Född 19-05-1816 Korsholm Jungsund.

21 fm fm

Anna Greta Carlsd:r Redlig. Född 17-05-1821 Korsholm Voitby. Död 15-04-1889

22 fm mf

Thomas Michelss: Backman. Snickare. Född 16-08-1832 Jurva Kallio. Död 19-03-1897 Lillkyro Merikarto Annala.

23 fm mm

Sofia Jakobsd:r Backman. Född 01-11-1829 Lillkyro Merikarto Holti. Död 02-06-1892 Lillkyro Merikarto Holti.

24 mf ff

Johannes Gustafsson. Häradsnämndeman. Född 27-09-1805 Finnby Knuts. Död 05-12-1871 Finnby Storknuts.

25 mf fm

Hedwig Sophia Karlsd:r. Född 21-04-1816 Ebbo Landbondas. Död 07-05-1871 Finnby Storknuts.

26 mf mf

Staffan Johansson. Bonde. Född 30-11-1815 Finnby Påås. Död 31-08-1885 Finnby Påås.

27 mf mm

Anna Stina Jonasd:r. Född 24-07-1810 Teissala Seppälä. Död 25-04-1884.

28 mm ff

Anders Jacob Samuelss: Qvist. Född 02-04-1816 Viitasaari Taimoniemi. Död 15-11-1859 Suovanlax Valkola.

29 mm fm

Helena Maria Eliasd:r Jänte. Född 11-06-1807 Suovanlax Kempala.

30 mm mf

Matts Mattss: Hakkarainen. Dräng. Född 1809. Död 12-02-1856.

31 mm mm

Anna Lisa Johansd:r Is. Född 14-04-1820 Viitasaari Niinlax Tenhula.

Generation V

32 ff ff f

Gustaf Mattss: Sundberg. Landbonde. Född 15-04-1780 Sibbo Nevas Skrifvars. Död 16-08-1854 Sköldvik.

33 ff ff m

Hedvig Mattsd:r En Född 28-10-1795 Söderveckoski. Död 10-08-1865.

34 ff fm f

Johan Anderss: Nickén. Sytningsman. Född 15-09-1793 Saxby Gabbers. Död 30-05-1851 Saxby Nickars.

35 ff fm m

Helena Eriksd:r. Född 05-04-1801 Saxby Lassas. Död 02-09-1836 Saxby Nickars.

36 ff mf f

Johan Erikss: Ekholm. Torpare. Född 30-05-1796 Kiala Mosakrog torp. Död 28-12-1859 Kiala Mosakrog torp.

37 ff mf m

Anna Lena Mattsd:r. Född 13-04-1795 Västermunkby. Död 29-01-1878 Kiala Mosakrog torp.

38 ff mm f

Mats Johansson. Född 25-02-1792 Kullo Lillbengts. Död 22-10-1848 Kullo Lillbengts.

39 ff mm m

Helena Jakobsd:r. Född 28-08-1797 Kullo Nygranns. Död 07-05-1856 Kullo Lillbengts.

40 fm ff f

Isac Johanss: Gref (Örn). Född 17-04-1792 Korsholm Jungsund. Död 16-03-1833 Korsholm Jungsund.

41 fm ff m

Maja Greta Zackariasd:r Örn (Ehnroth). Född 01-10-1795. Död 1891

42 fm fm f

Carl Gustaf Anders-Reinholdss: Redlig. Född 23-05-1797 Korsholm Voitby.

43 fm fm m

Anna Simonsd:r Warg. Född 09-03-1798.

44 fm mf f

Michel Mattsson. Torpare. Född 05-04-1797.

45 fm mf m

Maria Henricsd:r Lehtola. Piga. Född 02-04-1792.

46 fm mm f

Jakob Johans: Backman. Snickare. Född 02-10-1782 Lillkyro Merikarto. Död 19-04-1867.

47 fm mm m

Maria Simond:r Rahicka. Född 08-02-1797 Lillkyro Greggilä. Död 11-02-1862 Lillkyro Merikarto Holti.

48 mf ff f

Gustaf Johansson. Häradsnämndem. Född 26-01-1776 Johannisberg Nedergård. Död 16-09-1853 Finnby Knuts.

49 mf ff m

Stina Henricsd:r Backsten. Född 1785. Död 29-06-1869 Finnby Storknuts.

50 mf fm f

Carl Gustaf Karlsson. Bonde. Född 24-07-1788 Ebbo Landbondas. Död 14-04-1840 Ebbo Landbondas.

51 mf fm m

Helena Christiansd:r. Född 29-07-1786 Östermunkby Jobs. Död 27-06-1857 Ebbo Landbondas.

52 mf mf f

Johannes Johansson. Bonde. Född 29-08-1767 Finnby Påås. Död 19-11-1840 Finnby Påås.

53 mf mf m

Helena Pettersd:r. Född 27-04-1774 Finnby Brinkas. Död 12-09-1847 Finnby Påås.

54 mf mm f

Jonas Thomasson. Sexman, bonde,. Född 25-03-1786 Kurböle Nybondas. Död 19-11-1834 Teissala Seppälä.

55 mf mm m

Catharina Johansd:r. Född 30-08-1786 Stor Teissala. Död 06-11-1849 Teissala Seppälä

56 mm ff f

Samuel Qvist. Soldat. Född 05-08-1764 Viitasaari Pudas Cumbula. Död 14-04-1824 Viitasaari Sieckilä

57 mm ff m

Saara Pettersd:r Björnman. Född 10-06-1778 Viitasaari Taimoniemi. Död 19-01-1848 Viitasaari Muikunlax

59 mm fm m

Maria Påhlsd:r Närhi. Född 24-02-1762 Suovanlax Kempala.

Generation VI

64 ff ff ff

Matts Hansson.. Född 1738 Sibbo Träsk Mattas. Död 16-02-1827 Sibbo Träsk Mattas

65 ff ff fm

Helena Andersd:r. Född 18-08-1743 Kallbäck Skraflars. Död 09-01-1818 Sibbo Träsk Mattas

66 ff ff mf

Mathias Henriess: En. Reservist, soldat. Född 09-09-1760 Kullo Brantens t.. Död 13-07-1809.

67 ff ff mm

Margareta Eriksd:r. Född 19-06-1758 Pepot. Död 08-04-1809 Söderveckoski.

68 ff fm ff

Anders Johanss: Kaupèn. Sytningsman. Född 24-11-1770 Saxby Finalais. Död 11-08-1842 Saxby Saksaniemi.

69 ff fm fm

Caisa Johansd:r. Född 08-10-1768 Saxby Kaupas. Död 25-08-1833 Saxby Kaupas.

70 ff fm mf

Eric Mattsson. Född 22-02-1762 Orrby Lill-Orras. Död 13-04-1805 Saxby Lassas.

71 ff fm mm

Maria Andersd:r. Född 10-12-1769 Saxby Lassas. Död 15-09-1805 Saxby Lassas.

72 ff mf ff

Erik Erikss: Ekholm. Född 11-10-1773 Kiala Skomakars. Död 23-04-1838 Kiala Mosakrog

73 ff mf fm

Anna Lovisa Eriksd:r. Född 23-09-1767 Hindhår Boe Backas torp. Död 24-09-1829 Kiala Mosakrog.

74 ff mf mf

Matts Mattsson. Landbonde, Nämndeman. Född 23-02-1768 Svartså Sillvik Bryggars.

75 ff mf mm

Hedvig Johansd:r. Piga. Död 10-11-1821 Västermunkby.

76 ff mm ff

Johan Henriksson. Bonde. Född 11-02-1759 Kullo Nyby Lillbondas. Död 15-08-1818 Kullo Lillbengts.

77 ff mm fm

Greta Andersd:r. Född 11-04-1764 Söderveckoski Clemets. Död 20-11-1829 Kullo Lillbengts.

78 ff mm mf

Jacob Johansson. Född 1749 Nygranns.

79 ff mm mm

Helena Johansd:r. Född 31-10-1762 Svartså

80 fm ff ff

Johannes Mårtens: Örn (Brun). Född 19-06-1763 Maxmo Köklot. Död 29-11-1800 Korsholm Jungsund.

81 fm ff fm

Brita Thomasd:r Gref (Örn). Född 19-05-1756 Korsholm Jungsund. Död 27-05-1827 Norra Jungsund.

84 fm fm ff

Anders Reinhold Redlig. Född 07-11-1765 Korsholm Voitby. Död 29-06-1841 Korsholm Voitby.

85 fm fm fm

Brita Simonsd:r. Född 13-09-1761 Kvevlax. Död 04-01-1834 Korsholm Voitby.

92 fm mm ff

Johan Backman. Soldat.

93 fm mm fm

Brita Henriksd:r. Född 1754. Död 22-04-1822 Lillkyro Perkiö.

96 mf ff ff

Johan Andersson. Landbonde. Född Johannisberg. Död 04-09-1792 Johannisberg Nedergård.

97 mf ff fm

Greta Eriksd:r. Född 22-04-1746 Illby Wäfvars torp.

100 mf fm ff

Carl Jakobsson. Född 16-01-1755 Ebbo Landbondas. Död 28-05-1824 Ebbo Landbondas

101 mf fm fm

Maria Stina Johansd:r. Född 1756 Molnby. Död 03-04-1820 Ebbo Landbondas.

102 mf fm mf

Christian Samuelss: Lindberg. Född 1747 Östermunkby Jobs.

103 mf fm mm

Helena Eriksd:r. Född 21-04-1751 Svartbäck Övra Kärras. Död 19-02-1823 Östermunkby Jobs

104 mf mf ff

Johan Nilsson. Född 1731. Död 24-10-1806 Finnby Påås.

105 mf mf fm

Caisa Eriksd:r. Född 1739 Sköldvik. Död 10-10-1809 Finnby Påås.

106 mf mf mf

Petter Mattsson. Född 12-06-1750 Finnby Brinkas. Död 15-12-1793 Finnby Brinkas.

107 mf mf mm

Sopia Friedrichsd:r Frejborg. Född 26-12-1749 Saxby Nikus. Död 26-02-1808 Finnby Brinkas.

108 mf mm ff

Thomas Mattsson. Landbonde. Född 10-12-1743 Kurböle Bondas. Död 02-12-1792 Kurböle Bondas.

109 mf mm fm

Maria Eriksd:r. Född 16-12-1748 Weckjärvi. Död 05-07-1825 Kurböle Nybondas.

110 mf mm mf

Johan Johansson. Bonde. Född 05-12-1751 Teissala. Död 03-06-1792 Teissala Seppälä.

111 mf mm mm

Catharina Johansd:r. Född 05-01-1750 Kallola. Död 11-08-1815 Teissala Seppälä.

114 mm ff mf

Petter Björnman. Född 01-04-1741 Viitasaari Ilmolax. Död 24-05-1808 Viitasaari Taimoniemi.

115 mm ff mm

Maria Matsd:r Kempain. Född 17-03-1730. Död 18-04-1805 Viitasaari Taimoniemi.

118 mm fm mf

Påhl Pählss: Närhi. Född 18-12-1716 Haukilax.

119 mm fm mm

Lisa Johansd:r Kumpulainen. Piga. Född 1725. Död 01-04-1782 Suovanlax Kempala.

Generation VII

128 ff ff ff f

Hans Mattsson. Född 1694 Kallbäck Eutas. Död 30-04-1772.

129 ff ff ff m

Maria Johansd:r. Född 1704. Död 01-11-1775.

132 ff ff mf f

Henric Simonsson. Torpare - skräddare. Född 1736. Död 29-03-1808 Kullo Laversbacka.

133 ff ff mf m

Maria Andersd:r. Född 1725. Död 12-02-1786 Kullo Brantens torp.

134 ff ff mm f

Eric Mattss: Nyman. Skräddare. Född 1732. Död 09-01-1785 Kullo gård.

135 ff ff mm m

Maria Johansd:r. Född 1715. Död 12-06-1787 Kullo.

136 ff fm ff f

Johan Johansson. Född 1742. Död 10-02-1812 Saxby Gabbers.

137 ff fm ff m

Greta Andersd:r. Född 1746.

138 ff fm fm f

Johan Mattsson. Född 1732. Död 12-03-1803 Saxby Kaupas.

139 ff fm fm m

Maria Jonasd:r. Född 1736. Död 25-03-1796 Saxby Kaupas.

140 ff fm mf f

Mats Johansson. Född 1721 Orrby Lill-Orras. Död 11-11-1796 Orrby Lill-Orras.

141 ff fm mf m

Anna Erikd:r. Piga. Född 1734 Orrby. Död 26-04-1813 Orrby.

142 ff fm mm f

Anders Andersson. Wärd. Född 1741. Död 13-04-1794 Saxby Lassas.

143 ff fm mm m

Stina Mattsd:r. Piga. Född 1738. Död 01-12-1800 Saxby Lassas.

144 ff mf ff f

Erik Anderss: Ekholm. Skomakare. Född 1750.

145 ff mf ff m

Caisa Ericsd:r Borgman. Född 1749 Kiala.

148 ff mf mf f

Matts Mattsson. Född 1743. Död 10-12-1829 Västermunkby.

149 ff mf mf m

Gretha Staffansd:r. Född 1741. Död 27-11-1824 Västermunkby.

154 ff mm fm f

Anders Henriksson. Född omkring 1732 Söderveckoski Clemets. Död 21-12-1788 Söderveckoski Clemets.

155 ff mm fm m

Carin Mårtensd:r. Född 1720 Söderveckoski. Död 06-12-1789 Söderveckoski Clemets.

160 fm ff ff f

Mårten Nilss: Brun. Skärivakt. Född 15-02-1734 Maxmo Köklot. Död 02-04-1795.

161 fm ff ff m

Anna Michelsd:r Puss. Född 18-04-1733 Maxmo. Död 1793.

162 fm ff fm f

Thomas Thomass: Örn. Född omkring 1723. Död 26-02-1793 Korsholm Jungsund.

163 fm ff fm m

Beata Mårtensd:r. Född 1720. Död 19-09-1806 Korsholm Jungsund.

192 mf ff ff f

Anders Johansson. Landbonde. Född 1679. Död 28-02-1771 Johannisberg.

200 mf fm ff f

Jacob Eriksson. Bonde. Död 25-04-1758 Ebbo Landbondas.

201 mf fm ff m

Anna Johansd:r. Född 1713. Död 10-02-1788 Ebbo Landbondas.

204 mf fm mf f

Samuel Karlsson. Född 1719. Död 04-11-1793 Östermunkby Jobs.

205 mf fm mf m

Maria Henriksd:r. Född 1723. Död 29-09-1801 Östermunkby Jobs.

208 mf mf ff f

Nils Henriksson. Född 1709 Finnby Påås. Död 29-03-1770 Finnby Påås.

209 mf mf ff m

Anna Christersd:r. Född 1701. Död 01-05-1777 Finnby Påås.

212 mf mf mf f

Mats Eliesson. Född 1711. Död 01-05-1781 Finnby Brinkas.

213 mf mf mf m

Carin Mattsd:r. Piga. Död 24-09-1796 Finnby Brinkas.

214 mf mf mm f

Fredrich Marcuss: Frejborg. Bonde. Född 1709 Saxby Nikus. Död 27-11-1775 Saxby Nikus.

215 mf mf mm m

Maria Arvidsd:r. Född 1704. Död 16-03-1775 Saxby Nikus.

216 mf mm ff f

Matts Thomasson. Född 1704. Död 23-04-1768 Kurböle Bondas..

217 mf mm ff m

Elisabet Eriksd:r. Född 1705. Död 22-08-1757 Kurböle Bondas.

218 mf mm fm f

Eric Simonsson. Född 1711 Borgå lk. Död 27-10-1785 Weckjärvi.

219 mf mm fm m

Maria Henriksd:r. Född 1714. Död 27-01-1776 Weckjärvi.

220 mf mm mf f

Johan Eriksson. Född 1727. Död 11-07-1783 Teissala Seppälä.

221 mf mm mf m

Beata Johansd:r. Född 1729. Död 20-06-1812 Teissala Seppälä.

222 mf mm mm f

Johan Eriksson. Bonde. Född 1723. Död 18-06-1798 Kallola Hannula.

223 mf mm mm m

Maria Johansd:r. Född 1725. Död 15-04-1796 Kallola Hannula.

228 mm ff mf f

Georg Björnman. Rustmästare. Född 23-04-1718.

Generation VIII

272 ff fm ff ff

Johan Johansson. Född 1717. Död 05-03-1790 Saxby Gabbers.

273 ff fm ff fm

Gertrud Gustafsd:r. Född 1726. Död 14-01-1790 Saxby Gabbers.

276 ff fm fm ff

Matts Mattsson. Född 1699. Död 1785.

277 ff fm fm fm

Lisa Eriksd:r. Född 1709. Död 19-01-1769 Saxby Kaupas.

280 ff fm mf ff

Johan Henriksson. Bonde. Född 1685. Död 1764.

281 ff fm mf fm

Carin Eriksd:r. Född 1703. Död 11-05-1757 Orrby Simons.

286 ff fm mm mf

Mats Andersson. Född 1697. Död 1779 Saxby Lassas.

287 ff fm mm mm

Stina Eriksd:r. Född 1699. Död 15-05-1771 Saxby Lassas.

308 ff mm fm ff

Henrik Johansson. Bonde. Född omkring 1705 Söderveckoski Clemets.

320 fm ff ff ff

Nils Perss: Brun. Skärivakt, torpare. Född 1692 Vörå Lotlax. Död 12-04-1778 Maxmo Köklot.

321 fm ff ff fm

Brita Simonsd:r Eurs. Född 09-04-1695 Vörå Meimois. Död 03-05-1752 Maxmo Köklot.

323 fm ff ff mm

Anna Andersd:r. Född 11-1704. Död 1793.

408 mf fm mf ff

Carl Jakobsson. Född 1677. Död 24-01-1771 Östermunkby Jobs.

426 mf mf mf mf

Mats Jöransson. Född 1670. Död 30-08-1757 Gamla Sköldvik.

428 mf mf mm ff

Marcus Arvidsson. Född 1670.

429 mf mf mm fm

Maria Andersd:r. Född 1669 Saxby Nikus. Död 18-01-1758 Saxby Nikus.

432 mf mm ff ff

Thomas Henriksson. Död omkring 1712 Borgå lk..

441 mf mm mf fm

Brita Thomasd:r. Född 1699. Död 17-02-1772 Stor Teissala.

444 mf mm mm ff

Eric Mattsson. Född 1699. Död 08-10-1780 Kallola Hannula.

Generation IX

560 ff fm mf ff f

Henrik Orra. Död 1742.

561 ff fm mf ff m

Gertrud Johansd:r. Född 1666. Död 23-06-1746.

572 ff fm mm mf f

Anders Larsson. Född 1657 Saxby Lassas. Död 1754 Saxby Lassas.

616 ff mm fm ff f

Johan Eriksson. Född omkring 1686.

640 fm ff ff ff f

Pierre Le Brun. Hammarsmed. Född omkring 1656. Död efter 09-1722 Vörå.

641 fm ff ff ff m

Sigrid Pärsd:r. Död före 26-02-1703 Storkyro.

644 fm ff ff mf f

Mickel Eriksson. Född 1705. Död 03-1739.

645 fm ff ff mf m

Anna Andersd:r Puss. Född 11-1704. Död 27-04-1777 Maxmo.

858 mf mf mm fm f

Anders Larsson. Torpare. Död 29-10-1753 Saxby Lassas.

864 mf mm ff ff f

Henrik Mårtensson. Död omkring 1696 Borgå lk.

Generation X

1232 ff mm fm ff ff

Eric Jonsson. Född 1650.

1233 ff mm fm ff fm

Liskin Mattsd:r. Född 1658. Död 01-02-1746 Söderveckoski.

1716 mf mf mm fm ff

Lars Andersson. Född Saxby Nikus. Död 1656.

1728 mf mm ff ff ff

Mårten Henriksson. Död omkring 1684 Borgå lk.

Borgånejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006

Styrelsen

Årsmötet samt styrelsens konstituerande möte hölls den 30 mars varvid styrelsen fick följande sammansättning:

Ulli Gabrielsson ordförande
Annika Fredriksson viceordförande
Stina Visa sekreterare
Yngve Fredriksson kassör
Lars Holm ledamot
Christoffer Sundberg ledamot
Ethel Wahrman suppleant
Bengt Gabrielsson suppleant

Styrelsen har sammanträtt sex gånger: 19.1, 22.3, 30.3, 10.5, 21.9 och 26.10.

Revisorer

Helena Kesävaara
Inga-Lill Svedberg
Anne-mi Ahlberg suppleant
Göran Pettersson suppleant

Verksamhet

Föreningens sjätte verksamhetsår har fortsatt som föregående år med medlemskvällar och exkursioner.

Föreningens bibliotek finns på Grand. Under året har **Bengt Gabrielsson** varit bibliotekarie. Klippboken, som sporadiskt finns med på medlemskvällarna, har skötts av **Lolan Häggman** och **Elisabet Lindholm**.

Föreningen har registrerat en egen webbplats på adressen www.bsbf.net.

Medlemskvällar

Medlemskvällarna har hållits i Kulturföreningen Grands lokalteter. Om medlemskvällarna och annan verksamhet har medlemmarna fått information i form av ett infoblad samt i Borgåbladets *I sikte*; dessutom årsmötesinformation med epost eller brev.

- 26.1 **Thure Malmberg** berättade om skutor med anknytning till Borgå och Sibbo (27 deltagare)
- 16.2 **Odin Sjöholm** redogjorde för bomärkenas uppkomst, storskiftet samt fastighetsnumreringen (28 deltagare)
- 30.3 Årsmöte samt föredrag om Andelsbankernas uppkomst i östra Nyland av **Hans Jern** (26 deltagare)
- 27.4 Diskussionskväll om medlemmarnas forskningsobjekt (23 deltagare)
- 28.9 **Johanna Aminoff-Winberg** berättade om Finlands adelssläkter och uppkomsten av Finlands riddarhus (30 deltagare)
- 26.10 **Lars Holm** redogjorde för "Släktforskning med hjälp av internet" (31 deltagare)
- 30.11 **Helena Kesävaara** berättade om Mickelsböle gård och dess ägare. Som avslutning på året bjöd föreningen på glögg och jultårter. Ett lotteri hade också anordnats (26 deltagare)

Exkursioner

- 18.5 Exkursion till Svenska Litteratursällskapets arkiv i Helsingfors (23 deltagare)
- 16-17.9 Finlandssvenska släktforskarkonferensen i Pargas (14 deltagare)

Övriga möten

- 3.3 **Ulli Gabrielsson** och **Lars Holm** har deltagit i evenemanget kring öppnandet av VIA REGIS -- Östra Nylands regiondatabas på stadsbiblioteket.

Kurser i Borgå medborgarinstituts regi

Grunder i släktforskning på BMI med **Bo-Gunnar Blomqvist**, tvåkvällars kurs
Praktisk släktforskning i biblioteket med **Bo-Gunnar Blomqvist**, 4 st tvåkvällars kurser
Släktforska via nätet med handledare på BMI med **Kerstin Hafrén**

Understöd

Svenska kulturfonden: 1.000 euro
Svenska folkskolans vänner: 500 euro
Sparbanksstiftelsen i Borgå: 500 euro
Borgå stad: 500 euro

Erhållna gåvor och litteratur

Lars-Erik Ahlgren: Urvalda årgångar av Genealogiska samfundets årsskrifter (1924--1953); Urvalda årsskrifter av Genos (1943--1958)
Bengt Gabrielsson: Pellingeboken; Hammars -- Porten till havet I; Borgåbladets 100 år;
Hans Jern: Hur byarnas kassor blev hela bygdens bank
Brita Lindholm: Finlandssvenskar i Amerika
Maria Olkkola: Handskrivna utredningar om olika gårdar och deras ägare i Borgåtrakten
Bertel Rosenström: Emsalöboken del ett och del två
Vasa Släkt- och Bygdeforskare: Medlemsblad
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare: Släkt och Bygd 2006
Sällskapet för släkt- och hembygdsforskning i Hangö: Medlemsblad
Genealogiska samfundet: Tidskrifterna Genos och Sukutieto
Svenska folkskolans vänner: 120-årskalender

Anskaffningar

Mikrokort på kyrkböcker från följande församlingar:
Borgnäs, sammanlagt 196 kort
Strömfors, sammanlagt 404 kort
Lapträsk, sammanlagt 228 kort

Till föreningen har anskaffats en apparat som binder ihop pappersark med en plastkam. Med hjälp av apparaten görs t.ex. årspublikationen eller mindre släktutredningar.

Forskningsutrymmen och egendom

Föreningens läsapparat för mikrokort och mikrofilm samt material finns på biblioteket i Borgå. Apparaten har enligt föreningens bokföringshäfte besökts 169 persongångar av 29 olika personer (22 medlemmar och 7 ickemedlemmar) i tid ca 469 timmar.

Forskningsförfrågningar

Förfrågningar har inkommit till föreningen om släkter. Föreningen har hjälpt efter bästa förmåga.

Medlemmar

Medlemmarnas antal 31.12.2006 uppgick till 73 personer, en ökning med två medlemmar under året. Fyra nya medlemmar inskrevs och en medlem har avgått och en avlidit. Medlemsavgiften för 2006 har varit 20 euro.

Föreningen är medlem i Genealogiska samfundet i Finland.

Ulli Gabrielsson
ordförande

Stina Visa
sekreterare

Verksamhetsplan 2007

Medlemskvällar i januari (25.1) och februari (15.2) med föredrag

Årsmöte i mars (29.3) med föredrag

En medlemskväll i april (26.4) med föredrag

Exkursion i maj till Helsingfors stadsarkiv

Tre medlemskvällar på hösten med föredrag (27.9, 25.10, 29.11)

Styrelsemöten vid behov

Förbundsmöten

Inventarieförteckning över mikrokort och läsapparat

Ort	Mikrokort	Kort nr.	Årtal	Antal	Ansk.tid
Porvoon suomalainen seurakunta	Communionböcker	1 – 16	1747 – 1802	16	2003
	- ” -	24 - 74	1803 – 1889	51	2003
	Barnböcker	17 – 23	1750 – 1823	7	2003
	- ” -	75 – 92	1821 – 1889	18	2003
Borgå stad	Flyttningsböcker	71 – 74	1880 – 1900	4	2003
	Dopböcker	1 – 22	1846 – 1866	22	2003
Borgå Socken	Flyttningsböcker	88 – 122	1796 – 1879	35	2003
	- ” -	146 – 150	1880 – 1900	6	2003
	Dopböcker	1 – 87	1742 – 1850	87	2003
	- ” -	1 – 56	1851 – 1900	56	2003
Pernå	Communionböcker	1 – 245	1743 – 1867	247	2003
	- ” -	372 – 469	1868 – 1900	98	2003
	Barnböcker	266 – 371	1743 – 1899	106	2004
	Födda, vigda, döda	802 – 833	1736 – 1792	32	2004
	Födda	834 – 890	1793 . 1902	57	2004
	Döda	944 – 965	1793 – 1903	22	2004
	In/utflyttade	768 – 791	1875 – 1902	24	2004
Pernå, Forsby	Communionböcker	256 – 265	1761 – 1841	10	2003
	Barnböcker	246 – 250	1748 – 1836	5	2004
	Födda, vigda, döda	251 – 255	1755 – 1826	5	2004
Liljendal	Communionböcker	1 – 4	1748 – 1762	4	2005
	- ” -	5 – 26	1782 – 1811	22	2005
	- ” -	27 – 52	1819 – 1861	26	2005
	Barnböcker	53 – 66	1811 – 1881	14	2005
Lovisa	Communionböcker	1 – 189	1750 – 1899	189	2005
	Barnböcker	307 – 314	1750 – 1767	8	2005
	- ” -	315 – 322	1787 – 1800	8	2005
	- ” -	323 – 333	1806 – 1819	11	2005
	- ” -	334 – 355	1828 – 1869	22	2005
	- ” -	356 – 362	1880 – 1899	7	2005
	Frånvarande	363 – 365	1853 – 1878	3	2005
	Personregister	368 – 369	1750 -	2	2005
	- ” -	370 – 381	1839 – 1849	12	2005

	Inflyttade	1 – 5	1843 – 1849	5	2005
	Utflyttade	17 – 44	1840 – 1892	28	2005
	In/utflyttade	6 – 8	1870 – 1897	3	2005
	Döpta	52 – 89	1726 – 1898	38	2005
	- ” -	175	1844 – 1900	1	2005
	Konfirmerade	107	1845 – 1885	1	2005
	Förelysta	112 – 118	1810 – 1897	7	2005
	Vigda	129	1728 – 1742	1	2005
	- ” -	130	1759 – 1765	1	2005
	- ” -	131 – 135	1794 – 1880	5	2005
	Förelysta, vigda	146 – 148	1750 – 1791	3	2005
	Döda	149	1733 – 1742	1	2005
	- ” -	150 – 154	1750 – 1769	5	2005
	- ” -	155	1757 – 1766	1	2005
	- ” -	156 – 169	1770 – 1879	14	2005
Borgnäs	Communionböcker	1 – 49	1760 - 1852	50	2006
	- ” -	1 - 46	1852 - 1900	46	2006
	Barnböcker	50 - 58	1796 - 1830	9	2006
	- ” -	59 - 62	1891 - 1840	4	2006
	- ” -	130 - 139	1843 - 1879	10	2006
	- ” -	140 - 150	1881 - 1899	11	2006
	Utflyttade	151 - 162	1834 - 1895	12	2006
	Inflyttade	168 - 169	1860 - 1895	2	2006
	Döpta	174 - 197	1738 - 1899	24	2006
	Konfirmerade	215 - 217	1830 - 1895	3	2006
	Förelysta	224 - 227	1861 - 1897	4	2006
	Vigda	236 - 240	1738 - 1880	5	2006
	- ” -	241	1882 - 1897	1	2006
	Döda	252 - 262	1738 - 1892	11	2006
Borgnäs	Utsockenbor:				
	Döpta	268	1882 - 1898	1	2006
	Konfirmerade	271	1882 - 1898	1	2006
	Vigda	274	1882 - 1898	1	2006
	Döda	276	1882 - 1898	1	2006
Lappträsk	Barnböcker	124 - 127	1751 -	4	2006
	- ” -	128 - 132	1765 -	5	2006
	- ” -	133 - 137	1793 -	5	2006
	- ” -	138 – 142	1790 - *)	5	2006
	*) innehåller även communionböcker		1807 – 1817		
	Communionböcker	1 - 240	1732 - 1899	240	2006
	Barnböcker	392 - 447	1804 - 1890	56	2006
	Inflyttade	1 - 5	1866 - 1890	5	2006
	Utflyttade	12	1890 - 1899	1	2006
	Döpta	20 - 74	1691 - 1900	55	2006
	Vigda, döda	102 - 103	1691 - 1737	2	2006
	Vigda	104 - 113	1738 - 1889	10	2006
	Döda	124 - 139	1738 - 1900	16	2006

Strömfors	Communionböcker	1 - 4	1745 - 1752	4	2006
	- ” -	5 - 76	1756 - 1857	72	2006
	Barnböcker	77 - 79	1754 – 1778 *)	3	2006
	*) innehåller även flyttade		1744 - 1797		
	Barnböcker	80 - 101	1779 - 1858	21	2006
	Communionböcker	1 - 74	1858 - 1899	74	2006
	Barnböcker	271 - 285	1859 - 1889	15	2006
	Inflyttade	1 - 2	1870 - 1902	2	2006
	Utflyttade	8 - 10	1870 - 1901	3	2006
	Döpta	17 - 33	1847 - 1901	17	2006
	Konfirmerade	63 - 64	1890 - 1902	2	2006
	Förelysta	67 - 71	1870 - 1901	5	2006
	Vigda	81 - 83	1885 - 1909	3	2006
	Döda	94 - 99	1847 - 1908	6	2006
Strömfors	Utsockenbor:				
	Döpta	107	1884 - 1889	1	2006

Apparater

Mikrokort- och mikrofilmläsapparat
Indus Model 4601-11

Ansk.tid
2001